

Pelgrimstocht naar de wortels van het geloof in de Lage Landen



Dokkum



Bolsward

Beste parochianen

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een bijzondere pelgrimstocht naar de wortels van het katholieke geloof in de Lage Landen. Gedurende deze inspirerende dagreis zullen we samen een spirituele tocht maken van Purmerend naar Bolsward en Dokkum, waar we de rijke geschiedenis en de diepe betekenis van het katholieke geloof zullen verkennen.

Datum: 1 juli 2023

Het programma ziet er als volgt uit:

09.15 - Vertrek vanaf Burgemeester D. Kooimanweg 16, 1442 BZ Purmerend (Albert Heijn XL)

10.15 - Koffiepauze in Bolsward, met bezoek aan het Museum van Titus Brandsma.

11.15 – Vervolg van de reis richting Dokkum.

12.15 – Lunch in Dokkum, met bezoek aan de oude stad

15.00 – Rondleiding in het Bonifatiuspark

16.00 – Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel

17.00 – Vertrek richting Purmerend.

kosten: 30 euro / volwassene, 15 euro / kinderen

Deze pelgrimstocht biedt een unieke gelegenheid om te reflecteren en verbinding te maken met ons geloof op een dieper niveau. Onze eerste stop zal Bolsward zijn, de geboortestad van recent heiligverklaarde Nederlandse religieus Titus Brandsma. In Bolsward zullen we de imposante Sint-Franciscusbasiliek bezoeken, een meesterwerk van religieuze architectuur, waar pater Brandsma enkele tijd werkzaam was. We houden daar onze koffiepauze, krijgen de gelegenheid om een klein museum, gewijd aan pater Brandsma te bezoeken en van lekkere Friese oranjekoek te proeven.

Vanuit Bolsward vervolgen we onze reis naar Dokkum, een historische stad die bekend staat als de plaats van het martelaarschap van de heilige Bonifatius. Hier zullen we een bezoek brengen aan de Bonifatiusbron en de inspirerende verhalen van deze grote heilige ontdekken. Na een lekkere maaltijd in de stad, krijgen we de rondleiding in de Bonifatiuspark en sluiten we onze reis af met de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel.

De pelgrimstocht is bedoeld voor mensen van alle leeftijden en achtergronden, die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof en de geschiedenis ervan in onze regio. Het is een kans om samen te komen, te delen en met elkaar nader kennis te maken.

We willen u uitnodigen om deze reis met ons te maken en deel te nemen aan deze unieke ervaring. Of u nu ervaren pelgrim bent of nieuwkomer in deze traditie. Er is ruimte voor iedereen om te groeien en te leren.

Graag ontvangen we uw bevestiging van deelname **vóór 24 juni 2023**].

Voor verdere details over de route en praktische informatie, kunt u contact met opnemen:

via e-mail - mariuszmomot.haarlem@gmail.com

of telefonisch onder nummer **06 27 40 23 68** van kapelaan Mariusz Momot

Met vriendelijke groet,

Namens het pastorale team van de R.K.K. Parochie Maria Moeder van God

Kapelaan Mariusz Momot