

R.K. Parochie Maria, Moeder van God

2 juni Sacramentsdag
16 juni Vaderdag
Vakantierooster

Parochiemagazine

juni/juli 2024



Sint-Pietersbasiliek met de Engelenbrug in Rome.



Purmerend



Landsmeer



De Rijk



Oosthuizen



Westbeemster



Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina
Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63
B.G.G. Tel. 0299 - 46 12 57

R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Bonifatius
De Rijk Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus van Assisi
Oosthuizen Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Joannes de Doper
Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76

R.K. Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouwe Geboorte
Schermerhorn

Bereikbaarheid pastores:

Pastoor Marcelo Salão Rocha
Mobiel: 06 - 46 84 70 43
email: marcelaonl@gmail.com

Kapelaan Mariusz Momot
Mobiel: 06 - 27 40 23 68
email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com

Diaken Marcel Kaaijk
Mobiel: 06 - 20 97 39 92
email: m.kaaijk@chello.nl

Diaken Jack Noë
Mobiel: 06 - 51 70 90 00

Pastoraal bezoekgroep

Contactpersoon: Mevr. G.M. ter Mull
Telefoon: 0299 - 42 00 34, Email: g.m.termull@chello.nl

Colofon 2e jaargang, nr. 5 oplage 2100

Parochiemagazine is een uitgave van de
R.K. Parochie Maria, Moeder van God.
Deze verschijnt 6x per jaar.

Redactie: Annemiek Nuijens
Lay-out: Douwe ter Mull
Redactieadres: Email: Parochiemagazinemvg@gmail.com
Druk: Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend
Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden augustus/september
moet op 16 juli op het redactieadres liggen.





inhoud

Magazine: Juni/Juli

Pagina 2	Colofon
Pagina 3	Inhoud parochiemagazine / redactioneel
Pagina 4	Vakantiegebied
Pagina 5 t/m 6	Pastoraal voorwoord
Pagina 7 t/m 9	Liturgische kalender B jaar /Heilige van de maand
Pagina 10 en 11	Vaderdag / Bavodag
Pagina 12 en 13	In Memoriam / 1e communie
Pagina 14 t/m 16	Dienen - Caritas / Banja Luka
Pagina 16 t/m 19	Vanuit het parochiebestuur
Pagina 20 en 21	Geloofsgemeenschap Landsmeer
Pagina 21 en 22	Geloofsgemeenschap Oosthuizen
Pagina 23 en 24	Geloofsgemeenschap Westbeemster
Pagina 25 t/m 27	Ingezonden
Pagina 28	Kinderpagina
Pagina 29	Aanvraag misintenties
Pagina 30 en 31	Misintenties Purmerend, Westbeemster en Oosthuizen
Pagina 32 en 33	Dienstenrooster voor de gehele parochie
Pagina 384	Algemeen



Redactioneel

Een redactionele bijdrage wordt geschreven met de blik naar voren gericht. Niet wetende wat de totale inhoud van dit Parochiemagazine zal zijn. Is dit lastig? Nee hoor, vanuit berusting gezien.

“Wat de toekomst brengen moge” hebben we onlangs nog gezongen in de zondagviering. Ondanks alle rumoer om ons heen ‘mag je je veilig voelen’, vervolgt de tekst.

Het vooruitzicht van zomergenot en de komende vakantieperiode brengen ook een beperking van kerkelijke activiteiten met zich mee. Licht en rust.

De redactie wenst u een plezierige en veilige vakantieperiode toe en hoopt in augustus weer van u te horen.

Annemiek Nuijens



Gebed, om een mooie vakantie

*God onze Vader,
ik wil U bidden voor de mensen die op vakantie gaan.
Laat hen tot rust komen en opnieuw ontdekken
dat er in het leven zoveel mooie dingen zijn
die de moeite waard zijn om voor te leven.*

*Laat hen weer oog krijgen
voor de mensen met wie zij leven;
en waarderen wat mooi en goed is.*

*Geef hen aandacht voor uw aanwezigheid
in de pracht van de natuur, in de stilte van een avond,
in de attenties van medemensen,
in alles waarin U tot ons spreekt en uw liefde toont.*

*Dat zij genieten van alles wat natuur en cultuur hen
bieden, en behouden in ons midden mogen terugkeren.
Amen.*

bron: em.-pastoor A.J.P. Zandbelt

*De kerk is er ook in de vakantietijd voor u!
Maar soms ook even iets anders, kijk hiervoor op het dienstenrooster
pagina 32 en 33.*

Pastoraal voorwoord



Geloofsgenoten, beste mensen, op het moment van schrijven naderen we Pinksteren een feest waarbij ongeveer 120 leerlingen van Jezus zich hebben verzameld in de zaal van het laatste avondmaal, en plotseling worden zij allen vervuld van de heilige Geest, **'de Geest van de waarheid die u de weg zal wijzen naar de volle waarheid'**, belooft Jezus in het evangelie.

En om die waarheid te verkondigen, stromen de leerlingen, inderdaad vervuld van de heilige Geest, naar buiten en vertellen vol enthousiasme over Gods grote daden.

En wat zijn die grote daden? Dat zijn geen daden van straf, van oordeel en veroordeling die in het Oude Testament tot uiting komen, maar daden van liefde, vrede en vreugde die God in de persoon van Jezus onder de mensen heeft gebracht.

En bij dat blijde gebeuren doet zich nog iets heel merkwaardigs voor: de vele volkeren die omwille van het joodse Pinksterfeest naar Jeruzalem gekomen zijn, horen spreken in hun eigen taal, of ze nu Parten, Meden, Elamieten, Frygiërs of wat dan ook zijn: allen horen ze spreken in hun eigen taal over Gods grote daden. Is daar dus een onverklaarbaar taalwonder gebeurd? Waarschijnlijk niet.

Immers al die aanwezigen zijn Joden die al jaren in het buitenland wonen, maar die nog altijd hun eigen moedertaal kennen, en dat is **Hebreeuws of Aramees, de taal die Jezus 'leerlingen ook spreken.**

Het wonder bestaat er dus in dat die leerlingen door de gave van de heilige Geest een heerlijke boodschap brengen van God die liefde is, en ook vergeving, bevrijding, barmhartigheid. En dat is een taal die alle toehoorders moeiteloos verstaan, want het is een taal die ze graag horen. Een taal die hoop geeft, en troost in moeilijke dagen. En dat is precies wat we heden ten dage nodig hebben.

De bekendste wet uit onze heilige schrift is: 'Heb uw naaste lief als uzelf', en dat kunnen we alleen als we de heilige Geest echt in ons laten werken. Want dan hebben we sterke schouders om onze eigen zorgen en die van anderen te dragen. Dan proberen we de weg van Jezus te gaan. Dan hebben we een warm hart, luisterende oren en helpende handen. Dan kunnen we mee gelukkig zijn en mee treuren met onze medemensen. Dan staan we open voor Gods aanwezigheid in ons midden.

Laten we hopen en bidden dat de heilige Geest echt in ons zou leven. De Geest van liefde, vrede en vreugde. En laten we ook bidden dat die Geest eindelijk ook over onze kerkelijke leiders zou komen, met het oog op het synodale proces waar we als kerk momenteel inzitten.

Laten we ook hopen en bidden dat alle leiders/sters van de wereld de heilige Geest mogen ontmoeten, en miljoenen en miljoenen slachtoffers van alle geweld in de wereld de vrede tegemoet kunnen gaan.

Kom, heilige Geest, red ons alstublieft uit de nood.

Diaken Jack N.M. Noë



God blijft de wereld van vandaag liefhebben.
Hij blijft met ons, met u en met mij, in verbinding
om te tonen dat zijn liefde voor de wereld
en zijn medelijden niet ophouden.
Nu is het onze taak om gestalte te geven
aan zijn levende barmhartigheid
en liefde voor de wereld.

Moeder Teresa

Woordelijk

Woorden die mij zeggen:

Geloof in jezelf, heb vertrouwen.

*Weet dat er een kracht in je leeft
die je helpt bij alles wat je overkomt.*

Je mag de Geest ervaren als het beste in jezelf.

Maar stel je wel open voor de adem van God.

*Neem de tijd om te luisteren naar anderen,
samen te vieren en samen te zingen.*

*Maar neem ook de tijd om stil te worden voor gebed
en God op het spoor te komen.*

*Om zo die geestkracht te vinden
en ermee aan het werk te gaan.*

Bron: Media pastoraat RKK/KRO

Vieren: Liturgische kalender B jaar 2024



*Zondag 2 juni kleur wit
Een nieuw verbond*

*Hij heeft een eeuwige
verlossing verworven.*

Sacramentsdag
1e lezing: Ex. 24,3-8
2e lezing: Hebr. 9,11-15
Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26

Het is zo menselijk om plechtige beloftes van trouw vroeg of laat weer te verbreken. Het lijkt wel of ontrouw in ons bloed zit. Heel wat mediators en relatietherapeuten zijn bezig de stukken weer te lijmen, soms tevergeefs. Ook in de levensrelatie met God slaan mensen diepe wonden. Jezus heelt ze, eens en voor al, door met zijn eigen bloed het vroegere verbond opnieuw te bekrachtigen. Het teken van dat eeuwigdurende verbond vieren we vandaag.

*Zondag 9 juni kleur groen
De wil van God.*

10e zondag door het jaar
1e lezing: Gen 3,9-15
2e lezing: 2 Kor. 4,13-5,1
Evangelie: Mc. 3,20-35

Wie is mijn moeder wie zijn mijn broeders.

Familiebanden houden we graag hoog. Ze bepalen je identiteit, bieden geborgenheid, staan voor een gedeelde geschiedenis. Zo sta je als mens in, het leven niet alleen maar ben je ingebed in een netwerk van familieleden. Jezus vergelijkt de gemeenschap die Hij om zich heen verzamelt met zijn eigen familie, littekens en gebrokenheid inclusief. Wat is het dat zijn volgelingen samenbindt? De wil van God, die gericht is op het herstellen van relaties.

*Zondag 16 juni kleur groen
Uit eigen kracht.*

11e zondag door het jaar
1e lezing: Ez. 17,22-24
2e lezing: 2 Kor. 5,6-10
Evangelie: Mc. 4,26-34

Ik zelf zal het planten.

'Daar kon je op wachten.' We zeggen het als er zich iets voordoet dat je niet in de hand hebt en hoe dan ook gebeuren zou. Met of zonder jouw toedoen Als Jezus in je leven komt, wordt er iets in gang gezet dat niet te stuiten is. Iets dat uit eigen kracht in jou wortel schiet, daar opgroeit en uiteindelijk vrucht draagt die alle verwachtingen overtreft. Hoe? We weten het niet, behalve dat het ermee begint je ervoor open te stellen. Zo werkt Gods rijk.

*Zondag 23 juni kleur groen
'Waarom zijt gij zo bang?'*

12e zondag door het jaar
1e lezing: Job. 38,1.8-11
2e lezing: 2 Kor. 5,14-17
Evangelie: Mc. 4,35-41

Oversteken.

Het oude achterlaten om het nieuwe tegemoet te treden. Dat is de beweging van christelijk leven. Het leven als een oversteek. Als je

daarbij afscheid neemt van oude gewoontes kan dat tot onzekerheid leiden, angst of weerstand. Blijf je erop vertrouwen de overkant veilig te halen of brengen tegenslagen je steeds van je stuk? Jezus laat op machtige wijze zien dat je, zolang je bij Hem bent, niet bang hoeft te zijn. Alles, ook tegenstand, staat onder zijn macht.

Zondag 30 juni kleur groen.

Leven door geloof.

'Wees niet bang, maar blijfgeloven.

13e zondag door het jaar

1e lezing: Wijsh. 1,13-15; 2,23-24

2e lezing: 2 Kor. 8,7.9.13.15

Evangelie: Mc 5,21-43

'We kunnen niets meer voor u betekenen.' In ieder leven doen zich vroeg of laat situaties voor waarin je tegen de menselijke machteloosheid aanloopt. Zulke onmacht kan je boos, angstig of wanhopig maken. Maar wat mensen niet voor elkaar krijgen, dat doet God zelf met bovenmenselijke kracht. Niet op afstand, vanuit den hoge, maar in de intimiteit van de menselijke nabijheid. Wie daar in geloof op vertrouwt, leeft weer op — tegen de onmacht in.

Zondag 7 juli kleur groen.

Ongelofelijk!

Hij kon er geen enkel wonder doen.

14e zondag door het jaar

1e lezing: Ez. 2,2-5

2e lezing: 2 Kor. 12, 7-10

Evangelie: Mc. 6, 1-6

Wie steeds de veiligheid opzoekt van het oude en vertrouwde zal nieuwe ontwikkelingen met argwaan volgen of op den duur zelfs doof worden voor wat tegendraads en afwijkend is. Alles blijft dan zoals het was, Zo kan het ook met je geloofsleven gaan. Het wordt lauw en zelfgenoegzaam en werkt niets meer uit. Jezus volgen vraagt om lenigheid van geest, om open te blijven staan voor het nieuwe dat Hij brengt. Zonder die instelling kan Hij niets doen.

Zondag 14 juli kleur groen.

Trek op weg.

Hij kon er geen enkel wonder doen.

15e zondag door het jaar

1e lezing: Amos 7, 12-15

2e lezing: Ef. 1,3-14

Evangelie: Mc. 6, 7-13

Je verbinden met Jezus betekent je verbinden met anderen. Wanneer Hij je bij zich geroepen heeft, stuurt Hij je erop uit naar mensen toe. Wees dus zedingsbewust; het gaat niet om jou maar om de ander. Denk niet dat je alles alleen aankan maar trek met elkaar op. Zoek geen zekerheid maar vertrouw op je vermogen om te anticiperen op het onverwachte, Stel je niet defensief op maar schud bitterheid en rancune van je af. Trek op weg!

Zondag 21 juli kleur groen.

Wie leidt je?

Wat doen we als mensen een beroep op ons doen, als zij ons nodig hebben?

16e zondag door het jaar

1e lezing: Jer. 23, 1-6

2e lezing: Ef 2, 13-18

Evangelie: Mc. 6, 30-34

Laten we ons raken, of gaan we aan hen voorbij en blijven we ons eigen plan volgen? In de evangelielezing van vandaag horen we hoe Jezus zich laat raken door een menigte mensen. Hij toont zich diep met hen begaan en gaat in op wat zij verlangen van hem. Als een goede herder leidt Hij hen. Wat biedt Hij ons, hier, vandaag? Wat verlangen wij van Hem? Laten wij ons door Hem leiden?

Zondag 28 juli kleur groen.

Broodnodig

Voor onze verjaardag,

17e zondag door het jaar

1e lezing: 2 kon. 4, 42-44

2e lezing: Ef. 4, 1-6

Evangelie: Joh. 6, 1-15

Voor het Sinterklaasfeest, of voor een jubileum stellen we een verlanglijstje op. Zo weten mensen die ons wat willen geven, wat onze wensen zijn. Er zijn ook dingen die niet op ons verlanglijstje staan en waarvan je toch van harte zou wensen dat ze gebeuren. Als je die krijgt of als die je overkomen, dan word je pas echt verrast. En dan zijn er ook nog van die hele grote dingen waar iedereen stilletjes naar uitkijkt; vrede op aarde bij voorbeeld, of dat eindelijk alle honger de wereld uit is. Ach, daar kun je wel eens naar verlangen, maar dat gebeurt toch nooit! O nee? Bent u daar wel zo zeker van.

Heilige van de maand juni: Bisschop en martelaar H. Bonifatius.



Bonifatius is rond 672 in Engeland geboren. Hij was een benedictijner monnik, die zijn vaderland verliet om in de heidense gebieden van Europa het christendom te verspreiden. Met de steun van paus Gregorius II bracht hij het evangelie naar de Germaanse gebieden. Na zijn benoeming als bisschop begon hij ook de sterk groeiende kerk te organiseren door onder meer bisdommen op te richten, bisschoppen te benoemen en kloosters te stichten, waaronder zijn favoriete klooster in Fulda. Hij is in 754 bij Dokkum in Friesland door heidenen vermoord. Hij wordt afgebeeld als bisschop en houdt vaak een bijbel vast, die door een zwaard wordt doorkliefd.

PATROON: Bonifatius is de patroon heilige van Duitsland.

NAAM: Bonifatius komt uit het Latijn en betekent 'hij die een goede toekomst heeft.'

VI EREN

Fijne vaderdag



16 Juni is het Vaderdag een feestdag waarop we de vaders eren.

In Nederland wordt Vaderdag gevierd op de derde zondag van juni.

Niet elk land viert het op de derde zondag, in België viert men het bijvoorbeeld op de tweede zondag van juni.

* * * * *



De dag voor alle vormelingen en tieners

De Bavodag komt er weer aan!

Alle tieners en vormelingen zijn welkom op zaterdag 22 juni, in de Bavokathedraal op de Leidsevaart in Haarlem. We zullen samen de torens beklimmen, workshops doen over Carlo Acutis en de Mis vieren met onze bisschop. Samen maken we er een super mooie dag van!! Mis het niet!

Aanmelden en info:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bavodag

Betreft: Uitnodiging Bavodag 22 juni

Beste priesters, diakens, catechisten, vormselbegeleiders en jongerenwerkers,

Zoals jullie weten is de Bavodag dé dag voor alle vormelingen in ons bisdom. Een dag van vreugde, geloof en samenzijn. Ondanks het feit dat de Bavodag door corona verschillende jaren niet heeft kunnen plaatsvinden, is het vorig jaar een succes geweest. En daarom willen we ook dit jaar de Bavodag samen met jullie kunnen vieren!



Dit jaar zal de Bavodag op zaterdag 22 juni zijn. Met deze brief willen we u graag vragen de vormelingen van dit jaar én alle overige tieners van jullie parochie uit te nodigen (11-16 jaar). Ze zijn allemaal welkom! Samen willen we er een mooie dag van maken, zodat alle tieners en ook wij gesterkt worden in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest.

De deuren van onze mooie kathedraal zullen om 10.00 uur worden geopend, en om 10.30 zal de dag van start gaan. Het centrale thema zal de zalige Carlo Acutis zijn; een jonge, vurige tiener van onze eeuw. Ook zullen er verschillende workshops zijn en samen gaan we de torens in van onze kathedraal. En ook dit jaar zullen sport en spel niet ontbreken! We zullen de dag afsluiten met de heilige Mis samen met onze Bisschop.

We zouden het superfijn vinden als ook de tieners en vormelingen van uw parochies deelnemen! Nodigt u ze uit? Aanmelden kan via de website van het bisdom

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bavodag.

We vragen ieder een lunchpakketje mee te nemen en een bijdrage van €10,- per persoon (tieners en begeleiders), die ter plekke contant kan worden betaald. Wij zorgen voor frisdrank, snacks en een leuk programma.

We hopen er samen een mooie dag van te maken. Mis het niet!

Namens het team van de Bavodag,
Pater Esko Kissboat.



BI SDOM
Haarlem/Amsterdam

* * * * *

In memoriam

Tini Goedhart-de Vries 20 juli 1925 - 18 maart 2024

Onze bijzondere moeder is op hoge leeftijd tóch nog onverwacht overleden. Na een kort ziekbed blies ze in haar eigen huis op 18 maart haar laatste adem uit. Tot op het laatst vond Tini haar zelfstandigheid heel belangrijk en was ze geïnteresseerd in de wereld en de mensen om haar heen.

Tijdens haar actieve leven heeft zij samen met onze vader, Jan Goedhart (alias Silenus), veel voor de Paulusparochie en de mensen om hen heen betekend. Zij stonden altijd klaar voor anderen en waren ons daarin tot groot voorbeeld. Vanaf de oprichting van het Pauluskoor en het Lief & Leedkoor hebben zij, naast hun gezongen bijdrage, zich meer dan 20 jaar achtereen ingezet als penningmeester en secretaris. Bij jubilea van koorleden maakte Jan een mooie oorkonde en een speech die hij Tini liet voorlezen omdat hij zelf niet zo graag op de voorgrond trad. Een goed team! We hopen dat ze nu weer samen zijn en kijken met trots terug op wat zij voor ons betekend hebben. Maar missen hen ook.

Op 25 maart hebben wij in een gebedsdienst samen met pastoor Marcelo een liefdevol afscheid beleefd.

Magda Steeman-Goedhart, Paul Goedhart, Clara Goedhart en familie.



LEREN

Open Dag St. Bonifatius-instituut op 8 juni



Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe ziet de liturgie van een viering eruit? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan?

Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie. Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert het Bonifatius-instituut de jaarlijkse open dag Maak kennis met de verschillende studie- en cursusmogelijkheden!

De locatie is: *De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang.*

De Open Dag begint om 9.00 uur met een -eucharistieviering in de kapel. Daarna is het inhoudelijke deel over de studiemogelijkheden: **cursussen en meerjarige programma's. Met de majorvariant kun je zelfs het bachelor-diploma behalen bij de Pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome.**

Op de Open Dag kun je een college volgen. Gedurende de dag ontmoet je studenten die vertellen over hun motivatie voor de studie Theologie en hun ervaringen. Er is uitgebreid gelegenheid je vragen te stellen en met elkaar en met (oud)studenten in gesprek te gaan. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Afhankelijk van het weer is ook een wandeling op het terrein een echte aanrader.

De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

Het St. Bonifatius is een erkend opleidingsinstituut. Met een afgeronde studie biedt het bisdom Haarlem-Amsterdam de mogelijkheid om diaken of catechist te worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studiefprefect Diederik Wienen. Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag. We hopen je daar te ontmoeten!

* * * * *

1e Heilige Communie



Zondag 12 mei 2024 vierden Brent, Cathelijne, Christian, Lilianna, Luana, Matteo, Sebastiaan, Tom, Tri, Zuzanna hun 1^e Heilige Communie. Jan, die ook de voorbereidingen heeft gevolgd was er bij, maar hij zal zijn 1^e Heilige Communie in Mexico doen.

Na 10 lessen voorbereiding en een generale repetitie, waarbij ze ook nog onder begeleiding van dirigente Mirjam en organist Ger liedjes voor hun viering oefenden, waren ze er helemaal klaar voor.

Spannend was het natuurlijk wel, maar ze straalden in hun mooie kleding terwijl ze de kerk binnen kwamen met hun doopkaars. Het was een bijzondere viering op een zonnige moederdag. Alles werd mooi in beeld gebracht door de fotografe, die altijd aanwezig is bij de 1^e Heilige Communie. Na afloop kregen ze van de kerk een mooi keramieken kruisje uitgereikt ter herinnering aan hun 1^e Heilige Communie. Wij hebben met veel plezier mogen werken aan de vorming van de communicanten.

Een hartelijke groet van de werkgroep 1^e Heilige Communie
Pastor Marcelo, Pastor Mariusz, Mary Vlaar en Joyce Blume

DI ENEN

Komt u Caritas versterken?



Caritas, staat voor zorg en de hulp aan naasten. En de Caritasinstelling is de publieke kerkelijke rechtspersoon die de beoefening en bevordering van Caritas ten doel heeft. De Caritasinstelling, die verbonden is aan een parochie, werd voorheen ook **wel "parochieel armenbestuur" genoemd.**

Armenzorg, is de hulpverlening aan en de zorg voor mensen die in armoede leven. Toen de overheid de sociale zorg nog niet als haar taak zag, had elke parochie een armenbestuur. Dat armenbestuur verleende noodzakelijke financiële steun.

Tot in de twintigste eeuw waren kerkelijke instellingen dus grotendeels verantwoordelijk voor de armenzorg. De steun die zij hierbij verleenden werd mogelijk gemaakt, doordat deze armenbesturen door legaten (erfenissen) en andere schenkingen vaak een aanzienlijk vermogen wisten op te bouwen.

PCI Polderland is verbonden aan de R.K. Parochie Maria Moeder van God en beheert het in het verleden in de parochie opgebouwde vermogen (o.a. uit collectes en schenkingen) en draagt zorg voor het verwerven van aanvullende middelen in het heden (resultaat van beleggingen, sponsorbijdragen en individuele giften), alsook voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Caritas.

De jaarlijkse inkomsten worden aangewend voor uitgaven die voldoen aan de doelstellingen van PCI Polderland en daarnaast voor kosten benodigd voor de instandhouding van de organisatie.

Tijdens de bestuursvergaderingen (ca. 10 keer per jaar) vindt besluitvorming plaats over de ontvangen hulpvragen. Als eerstelijns loket voor deze hulpvragen is door het Bestuur de Raad van Advies (RvA) opgericht.

De RvA bestaat uit vrijwilligers die goed bekend zijn met de sociale noden in Purmerend en de regio. Zij ondersteunen het bestuur bij de besluitvorming.

De RvA heeft op dit moment nog elke dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur spreekuur in de Nicolaaskerk samen met vertegenwoordigers van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Purmerend (PGP). De hier ontvangen hulpvragen worden door de RvA voorzien van advies voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt

dan een definitieve beslissing.

Om invulling te geven aan de verschillende taken van Bestuur en RvA hebben zich in de loop der jaren vele vrijwilligers ingezet. Mensen, die Caritas een warm hart toedragen. Op dit moment zijn echter zowel bij het bestuur (penningmeester) als bij de RvA (eerstelijns beoordeling hulpvragen) vacatures ontstaan, die wij proberen in te vullen. Wilt en kunt u hier wellicht invulling aan geven, hetzij bij de Raad van Advies, hetzij in het bestuur, dan kunt u contact met ondergetekende opnemen.

Kees Tol Secretaris PCI Polderland. Tel.: 06 5336 4950
E-mail: PCIPolderland@gmail.com

* * * * *

Banja Luka reis 2024

Onze leden, Marry, Marcel en Ad zijn teruggekeerd van hun 10 daagse reis naar Banja Luka. Hieronder alvast een eerste, korte impressie van Marcel. Er zal in de komende

Nieuwsbrief meer verslag van worden gedaan, maar één ding staat al vast. De spullen en de aandacht werden zeer op prijs gesteld.

Na 1,5 jaar zijn wij met 3 leden van onze Stichting op 27 April weer naar Banja Luka afgereisd.



БАЊА ЛУКА

Dankzij de gunstige huur van de bus van INOAR (Adrie Jonk) uit Purmerend konden wij bijna alle spullen die wij de afgelopen 1,5 jaar verzameld hebben met ons meenemen. Aangekomen in Banja Luka stond onze nieuwe tolk samen met de directeur van Caritas Banja Luka al op ons te wachten.

Na het gedeeltelijk leeghalen en weer aanvullen met de voedselpakketten waren wij er klaar voor. Op tijd naar bed, hadden tenslotte de hele nacht gereden en Maandag ochtend 8:00 uur starten, dit kon niet eerder wand de administratie dame die de enveloppe met het geld van de adoptieouders moest tellen begint niet eerder. Na alle administratieve afwikkeling konden we dan eindelijk op pad, wetende dat veel kinderen met spanning op ons zitten te wachten.

Zoals we in voorgaande jaren ook al ervaren hebben zijn de meeste heel blij en sommige weten zich even geen houding te geven, maar laten bij ons vertrek weten dat ze meer dan blij zijn met de cadeaus of **zegt een moeder, "Als jullie volgende keer weer langskomen, hoef je**

niks mee te nemen en kom je alleen koffiedrinken” dit soort uitspraken geven je dan echt het gevoel dat dit gezin op de goede weg is.

Helaas voor de moeder durf ik volgende keer echt niet zonder cadeaus aan te komen. Haar dochters in de leeftijd van 6 en 8 jaar die vol spanning op de bank naast mij zaten te wachten of er nog cadeaus uit de auto zouden komen, wil ik volgende keer niet teleurstellen. Die spanning op die gezichtjes wil je voor geen goud missen.

Na een dikke 1400 km door Bosnië heen gereden te hebben had Marry het altijd terugkerende eindgesprek met de Directeur en wil hij van alle door ons bezochte gezinnen, van de hoed en de rand weten en is zeer geïnteresseerd in onze mening. Ook is tijdens dit gesprek de wensen lijst van de gezinnen besproken en hebben wij Caritas opdracht gegeven dit uit te voeren, denk hierbij aan stapelbedden, fietsen, wasmachines, kasten en een kaakprothese. Tijdens dit gesprek hebben Ad en ik onze spullen uit het verblijf gehaald en de bus klaar voor de terugreis gemaakt en zijn wij rond 15:30 uur weer richting Nederland gereden.

Dinsdag 7 mei waren wij na 4400 km moe, maar voldaan weer thuis.

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka
Ina Mijnen (inamijnen@gmail.com)
NL52INGB0005379286 (ANBI goedgekeurd)

*Vanuit het
Parochiebestuur*

Beste parochianen,



Zaterdagavond 20 april heeft Hans Karels, penningmeester van de Maria, Moeder van God Parochie, na de viering uitleg gegeven over de voortgang betreffende de verkoop van de pastorie en kerk in Graft-de Rijp.

In een eerdere viering in oktober 2023 had hij reeds verteld over het besluit van het bestuur om de procedure van verkoop van de pastorie en kerk te starten. Dit door het sterk teruglopend bezoek van

de wekelijkse vieringen en de aldoor stijgende kosten van energie en onderhoud van onze kerk en pastorie.

Hoe dit allemaal in zijn werking zou gaan. Via een makelaar konden de geïnteresseerden een bieding doen. Tevens werd een motivatie gevraagd. Dit alles liep via een notaris.

De wens/eis was om de pastorie, kerk en tuinen in een totaal pakket te verkopen.

Er zijn diverse biedingen binnengekomen en daar heeft het bestuur uiteindelijk een beslissing over genomen.

Afgelopen zaterdag kon Hans Karels mededelen dat het bod geaccepteerd is van mensen uit IJmuiden.

Deze mensen willen de pastorie verbouwen tot hun woonhuis en willen de kerk zijn maatschappelijke bestemming laten behouden.

Dit kan via door verschillende activiteiten te organiseren, bijv. workshops/trainingen op gebied van kunst en cultuur etc.

En hoe nu verder ?

Het besluit van het bestuur moet nu worden voorgelegd bij het Bisdom, die hier een Bisschoppelijke machtiging voor moeten afgeven. Dit kan enkele maanden duren.

Afgesproken met de koper is dat de oude opslagruimte voor de attributen van de begraafplaats nog mag worden gebruikt totdat de opslagruimte op de begraafplaats is gerealiseerd.

Ondertussen moet Pastoor Marcelo en zijn huisgenoot Pastoor Brighta op zoek naar nieuwe woonruimte.

Uiteindelijk zal onze kerk in een speciale viering onttrokken worden van de Eredienst.

Wanneer ? Daar zal u uiteraard over geïnformeerd worden.

Een moeilijk en emotioneel besluit, maar helaas.

Pastoor Marcelo gaf na die zelfde avond wel aan, dat de mensen van de geloofsgemeenschap van De Rijk altijd een beroep kunnen doen op het pastores team en dat de secretariaatsruimte beschikbaar blijft om bijeenkomsten te houden.

Bestuur Parochie Maria Moeder van God.



OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN



Actie Kerkbalans



Beste parochianen,

De Actie Kerkbalans heeft tot heden (eind april) ongeveer hetzelfde resultaat opgeleverd als in het jaar 2023.

Hartelijk dank dat u onze parochie blijft ondersteunen!

Als actiecomité zijn we er van bewust dat elk jaar parochianen overlijden, waardoor het aantal deelnemers aan de Actie Kerkbalans ook minder wordt.

De Actie loopt het hele jaar door. Veel parochianen geven door middel van een automatische overboeking.

U kunt uw extra bijdrage overmaken naar Rabobankrekeningnummer:

NL22.RABO.0157.4995.29

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen of mailen naar:

06-23564260 of penningmeestermmg@gmail.com

Hartelijke groet,

actiecomité Kerkbalans 2024

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Bericht van de penningmeester

Beste parochianen,

Ook de financiële resultaten over het jaar 2023 waren niet positief.

Het nadelig saldo bedroeg € 145.907.

De kerkbijdragen van de Actie Kerkbalans waren in 2023 lager dan in het jaar 2022.

De onderhoudskosten aan de gebouwen en begraafplaatsen waren in 2023 hoger t.o.v. 2022.

Momenteel zitten we nog midden in de transitie naar een gezonde financiële parochie. Daarvoor is het helaas noodzakelijk kerken te verkopen. De St. Bonifatiuskerk in De Rijp zal in de loop van het jaar worden geleverd aan de koper en hopelijk wordt er ook een oplossing gevonden voor de Joannes de Doperkerk in de Westbeemster.

Door deze maatregelen hopen we dat de parochie financieel gezond verder kan in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Hans Karels, penningmeester



Staat van baten en lasten over het

Boekjaar 2023

Boekjaar	Begroting boekjaar	Voorgaand boekjaar
€	€	€
2023	2023	2022

LASTEN

Persoonskosten	174.308	181.030	158.949
Kosten onroerend goed:			
- kerkelijke gebouwen	144.727	121.484	168.370
- overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	57.105	31.600	45.805
- beleggingen	-	-	-
Rente en lasten van schulden en fundaties	4.690	3.000	3.658
Kosten eredienst	12.090	16.500	11.547
Kosten pastoraal	9.507	8.500	7.656
Verplichte en vrijwillige bijdragen	58.407	66.530	62.594
Beheerskosten	51.770	36.900	47.132
Incidentele lasten	-	-	-
Voordelig saldo	-	-	-
	512.604	465.544	505.711

BATEN

Bijdragen parochianen	230.690	281.000	252.375
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen	136.007	130.500	129.648
Functionele inkomsten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-
Nadelig saldo	145.907	54.044	123.688
	512.604	465.544	505.711



R.K. geloofsgemeenschap

De Goede Herder

Mijmering

In mijn vorige mijmering heb ik het gehad over het ontstaan van de kerk en dan m.n. over de verkondiging. We hebben dat gevierd met Pinksteren. De eerste geloofsgemeenschappen die ontstonden rond de leerlingen van Jezus. Met Pinksteren traden ze naar buiten met de Blijde Boodschap. Een Boodschap die voor iedereen bestemd is. Met als kern: hebt elkander lief.



De 12 leerlingen of apostelen traden op en verkondigden niet alleen maar hielpen ook de zwakke en zieken. Zij trokken met de

mensen op. Er was nog weinig last van hiërarchie. Ook toen waren alle mensen het niet met elkaar eens. Dat kan ook niet anders. Maar men probeerde met overleg toch eens te worden over bepaalde zaken betreffende het in praktijk brengen van de Boodschap die Jezus heeft nagelaten.

De leerlingen konden nog praten over de tijd dat zij bij Jezus waren en met Hem optrokken. Zij konden nog met Jezus overleggen. Jezus heeft hen de opdracht gegeven. Ga de wereld in en verkondig de Boodschap.

Gaande de weg kwamen de eerste christenen op het punt dat er gesproken kon worden over wat zij gehoord hadden van de leerlingen. En wat er opgeschreven was. Later werd het instituut Kerk opgericht. Er moesten grote gebouwen komen. Hoe groter hoe mooier. Op gebracht door de mensen. De kerk werd meer en meer een wereldmacht. Een hiërarchisch structuur gebaseerd op macht. Er kwamen regels en dogma's. Er ontstonden kerkscheuringen. Maar naar de gelovigen werd niet meer geluisterd. Zij hadden maar één opdracht: doen wat de geestelijkheid zei, dan zou het later goed komen.

De afgelopen jaren zijn de mensen gaan nadenken. Mgr. Bekkers verkondigden het als eerste: er is een eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen. De mens bepaalt haar of zijn eigen geestelijk leven. Ieder mens gelooft op haar of zijn eigen manier. Dat is ook goed. Ieder mens heeft en eigen verantwoordelijkheid. De kerk is er om

inspiratie op te doen voor de week die komen gaat. Om je geloof te kunnen vieren en te luisteren naar wat er verkondigd wordt. Helaas is het instituut kerk afgedaan. De taal die gesproken wordt slaat niet **aan bij de mensen. De dogma's en regels doen de geestelijkheid op** een voetstuk staan. In plaats van hun taak, zoals de apostelen uit de eerste kerk, tussen de mensen, op bezoek gaan bij de mensen.

De kerk heeft bij de generaties na ons een slechte naam. Of dat ooit weer goed komt? Wel weet ik dat het geloof blijft bestaan. Mensen blijven geloven in de boodschap van liefde. Maar hoe we dat met elkaar gaan vieren dat blijft voor mij een vraagteken. Anders dan zoals wij dat nu doen.

Ide van der Wijk.

Glas in lood

Op deze Goede Herderzondag, 21 april jl, zijn, onder belangstelling van een aantal geloofsgenoten uit Landsmeer, de glas in lood ramen gezegend Dit gebeurde aan het eind van de viering door Pastoor Marcelo. Zoals u weet zijn de glas in lood ramen die bij ons in de Schaapskooi stonden verhuisd naar de Nicolaaskerk in Purmerend. Daar hebben ze inmiddels een plaats gekregen in de Maria-kapel. De ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch. Deze werd ons aangeboden door het parochiebestuur waarvoor onze hartelijke dank.



R.K. geloofsgemeenschap Sint Franciscus van Assisi

Wist u dat.....

- We nu twee keer per maand een viering in onze Franciscuskerk in Oosthuizen houden ? We hopen eens per maand samen koffie te drinken na de viering in de zaal van het Zorgcentrum.
- We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of actieve parochianen. Weet u iemand, geef het door aan Emmy Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit
- Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site? www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart

De misintenties van Oosthuizen staan vermeld op pagina 31 van dit magazine.

Verslag Palmпасen- en Paasviering

R.K. H. Franciscuskerk Oosthuizen

Zondag 24 maart vierden wij Palmпасen, met diaken Jack Noe en het St. Franciscuskoor o.l.v. organist Hans de Waart. Tijdens de viering



maakten de kinderen palmpaasstokken, boven in de catecheseruimte. Hierna mochten zij in de kerk uitleg geven over de symbolen, zoals het kruis, verwijzend naar het Kruisbeeld, waaraan Jezus is gestorven op 33-jarige leeftijd uit liefde voor ons, zodat wij na onze dood eeuwig bij God kunnen leven; het kruis was gewikkeld in wit - verrijzeniskleur- en geel - kleur van nieuw leven -. De gezegende palmtak verwijst naar de

palmtakken waarmee Jezus werd toegejuicht, toen Hij als Koning op een ezel Jeruzalem binnenkwam. De kinderen gaven hun palmpaasstokken aan iemand anders, zoals gebruikelijk. We waren weer blij met alle benodigdheden voor de palmpaasstokken. Met dank aan sponsors de Plus, en Bakkerij Santhe.

Zondag 31 maart vierden wij het belangrijkste christelijke feest: Pasen! Jezus is opgestaan uit de dood; Hij is verrezen; Hij leeft weer! Celebrant in deze Eucharistieviering was Kapelaan Mariusz. Het koor zong weer. Na de Heilige Mis mochten de kinderen paaseieren zoeken.

Ook in de vieringen van Paaswake 30 maart en Pasen 31 maart was de opkomst goed. Wij wensen ieder een zalige Paastijd: deze is van Pasen tot Pinksteren: 50 dagen.

Foto door Marieke Swart-Vrolijk; op foto o.a. diaken Jack Noe tijdens Palmпасenviering

★ ★ ★ ★ ★

Kerkwerkrooster

24 jun. t/m 29 jun.	Ria Ossebaar	Laura Steenman	
22 jul. t/m 27 jul.	Bernadet Vrolijk	Dinie de Vries	
19 aug. t/m 24 aug.	Adriana Pascutto	Riekje Pronk	
16 sept. t/m 28 sept.	Allemaal		

Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander.
Groetjes, Trees.

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan annettevrolijk1@gmail.com

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



R.K. geloofsgemeenschap Joannes de Dooper

Vier jubilarissen bij Joannes de Doperkerk in Westbeemster

Twee mannen en twee vrouwen werden op eerste Pinksterdag in het zonnetje gezet omdat zij alle vier al 40 jaar lang dienstbaar zijn aan onze parochie.



Ria Duijn en Wil Timmer zijn allebei lectrice. Uit eigen ervaring weet ik wat het inhoudt om lectrice te zijn. Ten eerste moet je het duidelijk op jouw kalender zetten dat jij deze week aan de beurt bent, zodat je het niet vergeet.

Het komt ook een heel enkele keer voor dat de priester ineens niet komt opdagen, ja daar sta **je dan.... Gelukkig is dat een zeldzaamheid.**

Een lectrice moet altijd van tevoren de lezingen goed doornemen. In de verhalen staan soms ingewikkelde namen. Neem nou bijvoorbeeld de

naam Nicodemus. Dat moet je natuurlijk niet uitspreken als 'Nico de Mus'. De voorbeden moeten waardig gedaan worden, en ook de intenties bij een viering vragen best om optimale aandacht.

Bij de dienst van de tafel moeten er allerlei handelingen gedaan worden om het netjes te laten verlopen. Vooral het bellen bij het consecreren van de heilige communie moet precies op tijd.

Wanneer er veel mensen in een kerkmis zijn dan helpt de lectrice met het uitdelen van de communie. Ja als lectrice moet je goed opletten om alles goed en waardig doen. Bovendien moet je er netjes uitzien, want alle mensen in de kerk kijken naar je.

Wil en Ria doen dit al veertig jaar en daarvoor ontvingen zij van de parochie een heel mooie waardering speld en een prachtige bos bloemen als dank voor hun jarenlange trouwe dienst.

Dan de twee mannen, beide lid van het herenkoor.
Gerard van der Nes en Dick Ruijter.

Zij werden er bij gevraagd omdat er een priesterjubileum was van pastoor Pronk 40 jaar geleden. Het herenkoor kon wel wat versterking **gebruiken, en zij zeiden 'Ja' toen er een beroep op hen werd gedaan.** Op dinsdagavond was de koor repetitie waar zij trouw naar toe zijn

gegaan, dit was in het koetshuis dat toen een bijgebouw van de kerk was. Maar het echte werk is natuurlijk in onze grote kerk, waar het koor achterin de kerk is, en je een hele hoge trap op moet om daar te komen. Vanaf het hoge koor overzie je de hele kerk, en klinken de stemmen als klokken door de geweldige akoestiek. Soms zingen zij Latijnse liederen en vaak ook Nederlandse gezangen.



Ze zijn beiden tenoren die nog steeds hun bijdrage leveren, ook al wordt er nu niet altijd meer in de grote kerk de mis opgedragen maar in het Koetshuis. Zij kunnen niet gemist worden nu de bezetting een stuk kleiner is. Juist nu zijn ze hard nodig om de vieringen luister bij te zetten. De parochie waardeert deze mannen die zo trouw zijn in hun talentvolle bijdrage voor de kerk.

Zij kregen de St. Gregoriuspenning in goud opgespeld.

Dik verdiend. Wilma Konijn-Duijn

Zondag 21 juli is de Beemsterbiddag Om 10.00 in de Keijserkerk in Middenbeemster.

Vanwege de vakantietijd is de eerstvolgende viering in Westbeemster na die van 7 juli op 4 augustus.



De abdij

*Hooggewelfde ruimte spitsbogen rondom
muren die eeuwen trotseren*

*melodieën rijgen zich aaneen
rond aloude woorden*

ultiem subliem gregoriaans

*hier laat ik de tijd proef iets van
eeuwigheid*

Oeke Kruythof

INGEZONDEN



SchuldHulpMaatje Purmerend zoekt nieuwe Maatjes!

Wie zijn wij?

Stichting SchuldHulpMaatje Purmerend (SHMP) is in 2013 opgericht door vertegenwoordigers van een aantal Purmerendse kerken. Het doel van SHMP is het helpen en begeleiden van mensen met **(dreigende) schulden naar financiële zelfredzaamheid**. Naasteliefde is de basis van het Evangelie en onze inspiratiebron.

Wat doen wij?

Wij proberen mensen met financiële zorgen vroegtijdig te bereiken zodat schulden niet onnodig oplopen om verdere schuldenproblematiek te voorkomen. Wij proberen dit samen te doen door naast iemand te staan zonder de verantwoordelijkheid uit handen te nemen.

Wat bieden wij?

De vrijwilligers ('Maatjes') van SHMP dragen bij aan een leven zonder financiële zorgen voor mensen waarin zij zelfstandig verder kunnen leven. Onze goed opgeleide Maatjes zijn ook aanvullende ondersteuning van professionals in de schuldhulpverlening omdat ze meelopen zolang dat nodig is. Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen. Samen lukt het!

Wie zoeken wij?

Vrijwilligers die zich willen inzetten als Maatje. Wij bieden een gedegen opleiding en goede begeleiding. Ben je geïnteresseerd in dit mooie werk? Heb je vragen?

- Kijk eens op onze website:
www.schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden/
- Mail naar contact@purmerend.schuldhulpmaatje.nl
- Bel naar een van de coördinatoren, Henriëtte Hubert:
06-8207 9510

Els Verberne,
Secretaris SchuldHulpMaatje Purmerend

Obligaties OCP



In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., enkele honderden obligaties uitgegeven.

De obligaties aan toonder hebben een waarde van **100 gulden, dat is gelijk aan € 45,38.**

De obligaties zijn in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.

Hoewel de termijnen officieel zijn verstreken, willen we iedere obligatiehouder die nog

'vergeten' stukken heeft, tot uiterlijk 1 juli 2024 in de gelegenheid stellen deze te verzilveren.

Dat kan door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.

Voor de uitgelote maar wellicht vergeten obligaties kunnen de stukken ingediend worden bij:

secretaris stichting Bim Bam, Tormentil 8, 1452 VS IJpendam.

* * * * *



Zondag 23 juni bijzonder Garrels-concert in Nicolaaskerk

De Stichting Garrelsorgel Purmerend organiseert op zondag 23 juni een bijzonder concert in de Nicolaaskerk.

Mark Heerink, de stadsorganist van Hoorn, is een bekende concertgever in de Nicolaaskerk van Purmerend. Op zondag 23 juni verzorgt hij met jazztrompettist Wouter Hakhoff en slagwerker

Glenn Liebaut een origineel programma. De drie musici hebben een programma samengesteld met onder meer improvisatie, een tango van Piazzolla, een Battaglia (strijdmuziek) uit de zeventiende eeuw, het spectaculaire Frigariana van Eugène Bozza voor orgel en trompet en een bewerking van de Bolero van Ravel.

Het concert begint om 15.30 uur en de deuren van de Nicolaaskerk gaan open om 15.00 uur.

De entreeprijs bedraagt € 10 per persoon, jongeren tot 18 jaar en de 'Vrienden van het Garrelsorgel' hebben gratis toegang.

Op vrijdag 28 Juni a.s. hebben wij weer onze maandelijkse ledenbijeenkomst, in 't Stamhuis Kerkstraat 11- Purmerend. Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.

Als afsluiting van de 1e helft van ons verenigingsjaar is de activiteiten commissie opzoek gegaan naar een muziekmiddag die er geheel **anders uit zal zien.** "De Plaatjesdraaijer" die nu al 15 jaar bestaat heeft zijn sporen al verdient.

Mark van Achteren en Petra Hof die zich richten op senioren beloven er een heel gezellige middag van te maken vol muzikale herinneringen. Zij doen dit door muziek te draaien vanaf de grammofoonplaat (zelfs 78 toeren) samen te zingen te dansen en filmbeelden te vertonen.

Denk bij filmbeelden aan oude videoclipps, fragmenten uit live concerten, speelfilms, televisieshows en Polygoonjournaals. Uiteraard gaan zij het gesprek aan om ons te verleiden onze muzikale herinneringen te delen, zelfs verzoekjes worden met voorrang behandeld.

Ongetwijfeld beloofd deze middag een groot succes te worden, welke u zeker niet mag missen. Er zal nog lang over nagepraat worden. Neem vooral uw vrienden burens of kennissen mee, laat ze eens genieten van die gezellige middagen, welke de KBO organiseert of maak ze lid, ze zullen er geen spijt van krijgen.

Wil van Groeningen PR

* * * * *

Zomerlied

*De bloemen aan de bomen,
zij spellen ons t' geheim,
dat zomerlicht zal komen,
de aarde nieuw zal zijn.
Al vloeien er nog tranen,
of waait er tegenwind,
de bloesem wil beamen:
God is steeds mens-gezind.*



*Het lied dat vogels zingen
spreekt over levensmoed.
Het wil de mens omringen
met klanken, blij en goed.
Al heerst er soms nog schaduw
of buigt ons hart zich neer,
het zomerlied belijdt ons:
God, U bent onze Heer.*

Uit Rakelings nabij.
Alfred C. Brooswijk

Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: _____

Straat: _____ Nr. _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te:

- Purmerend op datum: _____
- De Rijp op datum: _____
- Oosthuizen op datum: _____
- Westbeemster op datum: _____
- Schermerhorn op datum: _____
- Landsmeer op datum: _____
- Purmerend dagkapel 09:00 uur op datum: _____
- Aankruisen wat van toepassing is.

De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".

En graag ruim vóór de aangevraagde datum.

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull
Schalmeistraat 16
1443 XD Purmerend
Telefoon: 0299 - 42 00 34
Email: misintenties@gmail.com

jun./jul.'24



MI SINTENTIES maanden Mei./Jun.
Parochie Maria, Moeder van God



PURMEREND

2 Juni: Jan van Wonderen, Jetze Pieter Tolsma, Piet Beheijn Carolien Spitteler-de Wildt.

9 Juni: Ruud Bloemkolk, Lou van Bavel en zegen over de gezinnen, Nelly de Winter-Zuurveld, Thom Konijn en overleden familie.

16 juni: Voor overleden ouders Dinkgreve.

23 juni: Cees Bart en Wim van Leeuwen, Jetze Pieter Tolsma, Nelly de Winter-Zuurveld

30 juni: Han Heijenbrock, Dick Mourtis en familie, Ton Mahieu, Jan Oudejans.

7 juli: Nico Karels en overleden familie Karels-Karsten, Piet Begheijn, Jan van Wonderen.

14 juli: Lou van Bavel en Pastor Peter Bosma, voor overleden familie Dinkgreve.

28 juli: Cees Bart en Wim van Leeuwen, Han Heijenbrock, Ton Mahieu, Dick Mourits en familie.

Voor onze overledenen:

Johannes Maria Veerkamp, Yvonne Roeleveld-Drenth, Gerarda Alia Margaretha Duijn.



WESTBEEMSTER

2 juni: Richard Laan; Toos Kloosterboer -Schagen; Herman Zwaneveld; Riet Duin en overleden familie; Niek Rijper en Ans Rijper-Smit; Dik Tol; Thea Hop-Kiebert; Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan; Nic de Jong en Corrie de Jong -Poel; Trimco de Jonge; Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; Pater Luis Weel; en om zegen over een huisgezin.

16 juni: Nic van Baar; overleden ouders Roet-Beerepoot; Remco Braak; Joop Kuijer en zoon Ruud; John van Loo; Siem Nooij en Afra Nooij-Roet; Lou Roet en Hans Paardekooper; Herman Zwaneveld; Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot; Thea Hop-Kiebert ; Dik Tol; Herman van Wonderen; Nic de Jong en Corrie de jong-Poel; Johannes Konijn en Geertruida Konijn-Blauw; overl.ouders Boots-Twint, broers Sjors en Joop

7 juli: Mieke Vollebregt-Alkemade en Frank; Piet de Wit; Nic. van Baar; Remco Braak; Overleden ouders Roet-Beerepoot; Bep de Wit-Zuurbier; Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen; Nic Rijper en Ans Rijper Smit; Trimco de Jonge; John van Loo; Richard Laan; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel ; Toos Kloosterboer-Schagen; Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzboer en dochter Wil; Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan; uit dankbaarheid en zegen over een gezin; En om zegen over een huisgezin.



OOSTHUIZEN

9 juni: Overl. fam. de Wit-Rijper; Theo en Astrid Vrolijk.

23 juni: Overl. Fam. Neefjes-Bibo;

Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen;

Nelly de Waart-Van Eyk en Nathalie.

14 Juli: Overl. Fam. De Wit-Rijper; Bep de Wit-Zuurbier; Henk Weenink, Tiny Groenewoud-Bibo.

28 juli: Nelly Waart- van Eyk en Nathalie; Uit dankbaarheid voor onze kinderen en kleinkinderen familie Milatz; Overl.; fam. Buisman - Vlaar.

" Iemand naast me ..."

*Ik heb iemand nodig
naast me
die me steunt
helpt met me leeft.*

*Ik heb iemand nodig
voor me
die op mij wacht
met geduld
zorg
aandacht.*

*Ik heb iemand nodig
achter me
die me ziet
beschermt
troost.*



*Ik heb iemand nodig
in mijn leven
goddelijk goed
achter me
voor me
naast me.*

*Ben jij het?
Zou jij het willen zijn?
Zou jij goddelijk goed
voor mij willen zijn?*

*Zou jij willen zijn
als een God naast mij?*

Theo Vertelman

Dienstenrooster maand juni

1 en 2 juni		Sacramentsdag		Liturgische kleur wit	
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering		
19:00	De Rijp	Amos	Woord en Communieviering Cantors Jan en Sonja		
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors		
10:00	Westbeemster	Jan Duin	Koster Ria Roet, Lector Dorus Konijn Collectant Nico Timmer, Herenkoor		
10:00	Schermerhorn	Vop-viering	In Zorgcentrum De Horn		

Woensdag 5 juni					
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering		
10:00	Landsmeer	Jack Noë	Woord en Communieviering		

Vrijdag 7 juni		Rozenkransgebed			
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering		
19:00	Oosthuizen	Pastor	Rozenkransgebed met Eucharistieviering		

8 en 9 juni		10e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen	
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering		
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering		
10:00	Oosthuizen	Jack Noë	Woord en Com.-viering Koster W. Vrolijk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor		
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Pauluskoor		

15 en 16 juni		11e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen	
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering		
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering		
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	Cantors Gerard Jan en Sonja		
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors		
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Patroonsfeest Koster Wil Timmer, Lector Wilma Konijn, Collectant Wim Duijn, Samen-zang		

22 en 23 juni		12e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen	
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering		
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering		
10:00	Purmerend	Henk Versteeg	Pauluskoor		
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor		

29 en 30 juni		13e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen	
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering		
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering		
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	Cantors Gerard Jan en Sonja		
10:00	Purmerend	Henk Versteeg	Cantors		

De kleur geel staat voor een viering op zaterdag



*Gaat u verhuizen?
Laat het de parochie
dan even weten!*



Via de mail: nicolaaskerk.purmerend@live.nl

Dienstenrooster maand juli

Woensdag 3 juli			
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
10:00	Landsmeer	Jack Noë	Woord en Communieviering
5 juli			
		Rozenkransgebed	
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
19:00	Oosthuizen	Pastor	Rozenkransgebed met Eucharistieviering
6 en 7 juli		14e zondag door het jaar	Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering
19:00	De Rijp	Amos	Woord en Communieviering Cantors Jan en Sonja
10:00	Purmerend	Jan Duin	Kleinkoor
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha	Koster Tiny Bleeker, Lector Wil Timmer Collectant Paul Buijsman, Herenkoor
10:00	Schermerhorn	Vop-viering	In Zorgcentrum De Horn
14 juli		15e zondag door het jaar	Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Ars Musica
10:00	Oosthuizen	Henk Versteeg	Koster W. Vrolijk, Lector A. de Hoop, Franciscuskoor
20 en 21 juli		16e zondag door het jaar	Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	?
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Samenzang
10:00	Westbeemster		Beemsterbiddag in de Keijserkerk in Midden
28 juli		17e zondag door het jaar	Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Samenzang
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Koster J. Pronk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor

De kleur geel staat voor een viering op zaterdag



***Jezus zegt niet:
“Mijn vader in de hemel...”
maar “Onze Vader”,
waardoor het gebed de hele kerk,
de hele wereld omvat.***

Eucharistie op de radio, televisie en computer



De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:
You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.
Of op RTV Purmerend:
Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.
Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34.

Kerkebreed

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale Omroep Landsmeer te beluisteren.

Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 1197, DAB+ 11A en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00 uur.

U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op www.lokaleomroeplandsmeer.nl <<http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl>>

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

Actuele berichten, vieringen en het Parochiemagazine treft u aan op onze website: www.parochemariamoeoedervangod.nl en ook op Facebookpagina@Nicolaas600

WOL OF RESTANTEN VAN WOL

Heeft u wol en weet u daar geen raad mee, bel dan met:

**Mevr. Fredy de Heer Prinsenhof 21,
1442 BW Purmerend tel.: 0299 - 425473**

Ook kunt u het langs komen brengen, op iedere dinsdagmorgen in de Nicolaaskerk.

Van de restanten wol wordt baby- en kleuterkleding gemaakt evenals knuffels waarmee we de kinderen een groot plezier mee doen. Ook gebreide truien e.d. zijn welkom, let wel het moet gebreid spul zijn.



**KOM HELP EEN KIND AAN EEN TRUI OF KNUFFEL,
ZIJ ZIJN U ZEER DANKBAAR!!!**

Financiën

Kerkebalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en of Paulusparochie
o.v.v. Kerkebalans en/of parochieblad. NL60 INGB 0001 7568 71

NL50 RABO 0142 7842 22

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)

NL52 INGB 0005 3792 86



Collecte gelden: Scan de QR-code,
ook kunt u uw bijdrage overmaken op:
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.
R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Misintenties:

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op
rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.

Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie o.v.v.
Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)
in een envelop met vermelding "misintentie".

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com

Geef vandaag
voor de kerk van Morgen.

Actie 
Kerkebalans



IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God.



Vieringen Nicolaaskerk

Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.

Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).

Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.



Bestuur

R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	06 - 46 84 70 43
Marielle de Jong-Bakkenist	Secretaris	06 - 53 70 51 34
	nicolaaskerk.purmerend@live.nl	
Hans Karels	Penningmeester	06 - 23 56 42 60
Frank de Wit	Bestuurslid	06 - 55 34 66 11
Marja van Dam	Bestuurslid	06 - 26 75 96 34
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	06 - 27 40 23 68

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618)

RSIN Nr. 824.112.088

Invullen bij aangifte: d.m.v. "**belastingdienst anbi**" naam invoeren: Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijk.

Website: www.parochemariamloedervangod.nl

Email: parochiemariamloedervangod@outlook.com

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11

Email: CaritasPolderland@gmail.com

Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen:

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.

Email: caritaspurmerend@gmail.com

Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine.

Verschijningsdatums zijn: augustus/september 30/07-02/08-'24

