

R.K. Parochie Maria, Moeder van God

17 augustus Maria Tenhemelopneming
22 september Startzondag – regioviering
29 september afscheid pastoor Marcelo



Parochiemagazine
Augustus / September



Heiligdom van Notre Dame de Lourdes Frankrijk



Purmerend



Landsmeer



De Rijp



Oosthuizen



Westbeemster



Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina
Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63
B.G.G. Tel. 0299 - 46 12 57

R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Bonifatius
De Rijp Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus van Assisi
Oosthuizen Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Joannes de Doper
Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76

R.K. Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouwe Geboorte
Schermerhorn

Bereikbaarheid pastores:

Pastoor Marcelo Salão Rocha
Mobiel: 06 - 46 84 70 43
email: marcelaonl@gmail.com

Kapelaan Mariusz Momot
Mobiel: 06 - 27 40 23 68
email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com

Diaken Marcel Kaaijk
Mobiel: 06 - 20 97 39 92
email: m.kaaijk@chello.nl

Diaken Jack Noë
Mobiel: 06 - 51 70 90 00

Pastoraal bezoekgroep

Contactpersoon: Mevr. G.M. ter Mull
Telefoon: 0299 - 42 00 34, Email: g.m.termull@chello.nl

Colofon 2e jaargang, nr. 5 oplage 2100

Parochiemagazine is een uitgave van de
R.K. Parochie Maria, Moeder van God.
Deze verschijnt 6x per jaar.

Redactie: Annemiek Nuijens
Lay-out: Douwe ter Mull
Redactieadres: Email: Parochiemagazinemvg@gmail.com
Druk: Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend
Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden oktober/november
moet op 17 september op het redactieadres liggen.





inhoud

Magazine: augustus/september

Pagina 2	Colofon
Pagina 3	Inhoud parochiemagazine / redactioneel
Pagina 4	Gebed
Pagina 5 t/m 7	Pastoraal voorwoord
Pagina 8 t/m 10	Liturgische kalender B jaar
Pagina 11	Maria Tenhemelopneming
Pagina 12 en 13	Pauluskoor / MMG-koor / Nationale bedevaart Rome
Pagina 14	Nationale bedevaart Rome
Pagina 15	Beschouwend bijbel lezen
Pagina 16 en 17	Caritas / Vredesweek
Pagina 18 t/m 20	Banja Luka
Pagina 20 t/m 24	Nieuws vanuit het parochiebestuur
Pagina 25	Geloofsgemeenschap De Rijp
Pagina 26 en 27	Geloofsgemeenschap Landsmeer
Pagina 28 en 29	Geloofsgemeenschap Oosthuizen / Westbeemster
Pagina 30	KBO-Ledenbijeenkomst
Pagina 31 t/m 32	Kinderpagina
Pagina 33	Aanvraag misintentie
Pagina 34 en 35	Misintenties Purmerend / Westbeemster / Oosthuizen
Pagina 36 en 37	Dienstenrooster voor de gehele parochie
Pagina 38 t/m 40	Algemene info

Redactioneel



“Wonen overal nergens thuis” met de titel van GVL 551 besloot pastor Jan Duin de viering in juli na een aankondiging van het kerkbestuur.

Die luidde: “Met de aanstaande herplaatsing van de pastores in ons Bisdome zal ook Pastor Marcelo ons gaan verlaten na ruim 11 jaar om naar het dekenaat Alkmaar te gaan. De eveneens Braziliaanse pastor Carlos Fabril komt van het dekenaat Goimeer naar onze regio.”

Het zal voor beiden niet de eerste verhuizing zijn in hun leven en waarschijnlijk ook niet de laatste. Dank aan Pastor Marcelo voor de fijne samenwerking en welkom aan pastor Carlos.

De familie Kaaijk is weer thuis van hun jaarlijkse trip naar Lourdes. Diaken Marcel doet uitgebreid verslag van hun reis.

De zang - en gebedsviering op 17 augustus t.g.v. Maria Tenhemelopneming sluit hier mooi bij aan.

Annemiek Nuijens.

Zonder woorden

*Soms
als je wilt bidden
kom je niet verder
dan alleen
gevouwen handen.*

*Woorden komen
niet in je op.*

*Gelukkig
verstaat God
ook gevouwen handen.*

*Hij kent je hart,
Hij begrijpt
jouw woordeloos gebed.*

Leni



PASTORAAL WOORD



Lourdes 1858 en de 18 verschijningen van de H.Maria aan de arme 14 jarige Bernadette Soubirous; een meisje die lezen noch schrijven kon.

De Evangelische boodschap van Maria aan Bernadette ging om 4 oproepen, nl.: armoede, gebed, boetedoening en de opbouw van de Kerk.

Hoe actueel is deze boodschap niet voor onze samenleving, vol verspilling en onrechtvaardigheid. De boodschap roept op tot een eenvoudig leven, met aandacht voor minder bedeelden, zieken, gehandicapten, randgroepen, tot het

delen met anderen, het betrokken zijn bij rechtvaardigheid en vrede.

Pelgrimeren naar Lourdes

Beste mensen, bij het uitkomen van het parochiemagazine leven we nog in de vakantietijd. Een tijd om even bij te komen en ons terug te trekken naar een plek om tot rust te komen. Zo ook wij, mijn vrouw Marga en ik, om weer terug te gaan naar de plek waar de H. Maagd Maria verschenen is aan Bernadette Soubirous.

Om Lourdes intens te ervaren is het belangrijk om de tijd daarvoor te nemen. Tijd om te bidden en daarmee het hoofd leeg te maken, maar ook tijd om met mensen om te gaan; hun levensverhaal te horen; om er te zijn bij Christenen die er voor gaan, die op de zelfde frequentie **zitten om elkaar te voeden in het goede. Ja, wij zeggen altijd: "We komen weer thuis". Dat gevoel dat sturing geeft aan je leven, is heel belangrijk voor de mens.**

Pelgrimage naar Lourdes of Lourdes bezoeken als toerist.

In deze tijd, waarin veel mogelijk is, willen de mensen die op weg zijn tijdens hun vakantie naar het zonnige zuiden ook Lourdes aandoen. Er is veel over gesproken en men is benieuwd om dit te zien. Jammer is het altijd weer dat toeristen Lourdes alleen maar vastleggen met de camera en met het foto toestel. Er is te kort tijd om het ware Lourdes te ontmoeten en deze in het hart te sluiten. Zo ontstaat er een verkeerd beeld over Lourdes; een beeld waarin commercie veelal de hoofdrol gaat opeisen. De echte pelgrim weet wel beter. Grote groepen van pelgrims uit diverse landen van de wereld komen naar Lourdes om daar meestal 5 dagen te verblijven. Maar ook de particulier, arm of rijk, is vertegenwoordigd.

Cité Saint Pierre en villages des jeunes

De oproep van de H.Maagd Maria was speciaal gericht aan hen die

vanuit het geloof in Christus kracht nodig hadden. Veelal betrof het de armen. In de Bergrede Mt. 5, 1-12 staat dan ook:

“Zalig de armen van Geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen”.

Mgr. Jean Rodhain, hoofd van de Franse Caritas, die in de WO II al veel goeds had gedaan ging door met het stichten van Cité Saint Pierre. Een dorp met een onderkomen voor 400 arme pelgrims. Bij een goedgekeurde aanvraag door de Franse Caritas krijgt een pelgrim daar gratis kost en inwoning. Of men dient naar vermogen te betalen. Geweldig hé, dat het daardoor ook mogelijk wordt gemaakt om mensen met een kleine beurs Lourdes te laten bezoeken. Komt ook, doordat het dorp door 100 vrijwilligers draaiende wordt gehouden. Ook wij kunnen als vrijwilliger ons aanmelden om daar voor minimaal drie weken aan mee te werken.

Zo ook is er een groepsaccommodatie voor de jeugd, genaamd village des jeunes. Scouting, scholen en jongerengroepen hebben daar hun basis, om vandaar naar het Heiligdom te gaan om hun geloof op hun niveau te ervaren. Sport en spel is daar een onderdeel van, naast het ondersteunen van de zieken en de catechisatie.

Baden, Sacramentsprocessie, Lichtprocessie, Kruisweg, Biechten.

Naast al deze activiteiten die Lourdes biedt is er ook twee maal per week de internationale Eucharistie, gehouden in de ondergrondse Pius X Basiliek. Een samenkomst van 25.000 pelgrims is dan mogelijk.

Tijdens de Lichtprocessie is het ook mogelijk om mee te zingen in het internationale koor op de trappen van de Rozenkransbasiliek; wel vroegtijdig aanmelden. Zo zie je maar weer dat Lourdes bruist van activiteiten, maar ook de rust kan geven in de stiltekapel bij de **uitstelling van “Ons Heer”.**

Enige Lourdes ervaringen

In al die jaren dat wij pelgrimeren naar Lourdes is het elk jaar toch weer anders. Natuurlijk is het patroon hetzelfde, maar de omstandigheden daar omheen is elk jaar verschillend. Het beleven is intens, zeker als je mensen spreekt, die beslissingen daar op die heilige grond nemen die van levensbelang zijn.

Zo ook een man en vrouw die wij tijdens het avondeten ontmoeten. Beiden hadden wij die dag al eerder ontmoet in de Eucharistie. Zij spraken na verloop van een klein tijdje over het dilemma waar hun dochter voor stond. Deze was zo groot dat zij in paniek haar moeder belde om raad te vragen. Het ging om een ver gevorderd kankergezwel: moest zij stoppen met medicatie en nog een korte tijd

kwaliteit hebben van het leven of doorgaan met proeven zonder levenskwaliteit? Kom naar Lourdes!! Daar gaan we het antwoord krijgen, was het antwoord van moeder.

Die rust, dat geloof, daar wordt je stil van.

Persoonlijk heb ik in Lourdes ook mijn roeping voor Diaken ontvangen. Als eenvoudig bloemist had ik nooit gedacht dat ik daar geroepen voor zou worden. Na een enthousiast betoog over Lourdes tijdens een familiebijeenkomst werd mij die vraag voorgelegd. Niks voor mij dacht ik in eerste instantie, maar toen het in Lourdes weer voorgelegd werd met dezelfde woorden, ja toen begon ik te twijfelen. En toen ik bij de grot om een teken vroeg, stond ik ongemerkt op een tegel die de plaats aangaf van Bernadette tijdens de verschijning van Maria aan haar. Toen was ik om en heb mij gemeld voor de studie. Tot nu toe geen spijt, alleen maar vreugde en dankbaarheid.

Zo kan ik over al die jaren wel een boek schrijven, maar het gaat niet om mij; nee, het gaat om Moeder Maria die de kortste weg is naar haar Zoon Jezus. Zij kan helpen en ons tot steun zijn.

Zaterdag 17 augustus vieren we het Feest van Maria Ten Hemel opneming (15/8): wenden wij ons op die dag tot de H. Maagd Maria en bidden voor onze vertrekkende pastoor Marcelo en voor onze toekomstige nieuwe pastoor. Dat zij en wij allen mogen steunen op de goddelijke kracht met Maria als voorspreekster.

Diaken Marcel Kaaijk.



Lourdes

Schuifelende voeten begeven zich naar de heiligdommen ingetogen, bijna geluidloos.

Rolstoelen en ziekbedden worden gereden tot aan de grot.

Massa's gelovigen reiken de handen richting Onze Lieve Vrouw.

Honderden kaarsjes flikkeren bij de kaarsjesprocessie, Het Ave Maria galmt in verschillende talen door de bergen.

Een hartverwarmende sfeer overvalt je, opgenomen in de massa zing je hoopvol mee en bid tesamen voor genezing.

Menig zieken wassen zich in het heilige water.

Dankbaar voor onze gezondheid verlaten we Lourdes, de heiligdommen en zijn prachtige omgeving.

VI EREN: Liturgische kalender B jaar 2024



4 augustus kleur groen
Brood Uit de hemel.

18e zondag door het jaar
1e lezing: Ex. 16, 2-4.12-15
2e lezing: Ef. 4, 17. 20-24
Evangelie: Joh. 6, 24-35

**'... wie tot Mij komt zal
geen honger meer hebben.'**

Je vaart veilig op jouw eigen ideeën en opvattingen, je doet alles op jouw manier, precies zoals je gewend bent. Dan komt er iemand op je pad die je uitdaagt: 'Doe het eens anders. Dit werkt beter.' Durf je je eigen denkwijze ter discussie te laten stellen? Sta je ervoor open om je door die ander te laten veranderen? Jezus biedt zichzelf aan voor wie opgesloten zitten in vaste patronen. Een bevrijdend aanbod dat eeuwig leven in zich houdt!

11 augustus kleur groen
Levend brood

19e zondag door het jaar
1e lezing: 1 Kon. 19, 4-8
2e lezing: Ef. 4, 30-5,2
Evangelie: Joh. 6, 41-51

**'eet, anders gaat de reis uw krachten
te boven.'**

Het leven voelt soms aan als een doolhof, een wirwar van wegen die je in verwarring brengen en kunnen ontmoedigen. Daardoor kun je het zelfs helemaal niet meer zien zitten. Wat zou het toch fijn Zijn als je verkeersborden en wegwijzers op je levenspad tegenkomt die zeggen: 'Dit loopt dood,' of 'Doorgaand verkeer.' Jezus wijst je de wegen die doodlopen en de weg die naar het eeuwig leven leidt. Hijzelf is het voedsel voor die weg ten leven.

15 augustus kleur wit
Hij heeft oog voor mij

Maria Tenhemelopneming

1e lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6.10b
2e lezing: 1 Kor. 15, 20-26
Evangelie: Lc. 1, 39-56

Van vreugde juicht mijn geest om God.

Je gevoel van eigenwaarde haal je uit hoe andere mensen over je denken. Spreken ze vol lof over je, dan groeit je trots. Zeggen ze lelijke dingen over je, dan voel je schaamte. En als niemand je ziet staan? Niemand? God ziet je altijd staan! Hij heeft oog voor het geringe, het kleine, het onbeduidende. Dat heeft Maria ervaren. God heeft haar, een bescheiden vrouw, verkozen en verheven tot de hoogste heerlijkheid. In haar vreugde mogen wij delen.

18 augustus kleur groen
Leven in je hebben

20e zondag door het jaar
1e lezing: Spr. 9, 1-6
2e lezing: Ef. 5, 15-20
Evangelie: Joh. 6, 51-58

'Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.'

Veranderingen staan of vallen met maar één ding: of men zich de nieuwe werkelijkheid eigen heeft gemaakt. Of het nu gaat om je werk,

je privé of je kerk, als de nieuwe visie niet leeft in de organisatie, in je gezin of in de gemeenschap dan verandert er uiteindelijk niets. Als Jezus ons zichzelf als weg ten leven aanbiedt, wil Hij echt deel gaan uitmaken van ons leven, van ons bestaan. Pas wanneer Hij leeft in ons wordt de belofte van eeuwig leven werkelijkheid.

25 augustus kleur groen
Eeuwig leven

21e zondag door het jaar
1e lezing: Joz. 24, 1-2a. 15-17. 18b
2e lezing: Ef. 5, 21-32
Evangelie: Joh 6, 60-69

De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven.

En nu? Een maand lang heeft Jezus gesproken over het levende brood dat Hijzelf is. Jezus zag met bewogenheid je misère. Hij brak de muren van je veilige bestaan open. Hij bood zichzelf als uitweg aan naar een eeuwig leven van geluk bij God. Hij wilde je ernaartoe leiden van binnenuit. Geef je je gewonnen? Wat staat je nog in de weg om op Zijn initiatief in te gaan? Nu komt het erop aan een levenskeuze te maken en je tot Hem te bekennen.

1 september kleur groen
Een zuiver hart

22e zondag door het jaar
1e lezing: Deut. 4, 1-2. 6-8
2e lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27
Evangelie: Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan.

'Zo doen we dat hier nu eenmaal.' Giftige bedrijfsculturen, situaties van onrecht en sociaal onveilige omgevingen kunnen maar blijven voortbestaan als mensen zich verschuilen achter gewoontes en gebruiken die niemand in twijfel durft te trekken. Wie breekt de ban? Wat is er nodig om niet blind achter kwalijke conventies aan te blijven lopen? Een geweten dat alleen met God van doen heeft. Een hart dat met zachtmoedigheid het woord van God aanneemt.

8 september kleur groen
Opengaan

Ziekenzondag
23e zondag door het jaar
1e lezing: Jes. 35, 4-7a
2e lezing: Jak. 2, 1-5
Evangelie: Mc. 7, 31-37

Vat moed en vreest niet.

Wanneer je niet zoveel meekrijgt van wat er om je heen gebeurt of niet goed begrijpt hoe de zaken in elkaar steken, dan kun je je buitengesloten voelen. Echt meepraten met anderen en meedoen met de rest lukt niet goed. De groeiende verwijdering kan je de moed ontnemen. Jezus weet dat isolement te doorbreken. Met een aanraking overbrugt Hij letterlijk de afstand en opent Hij voor je de kring die eerst gesloten was. Vat moed en ga open!

15 september kleur groen
Neem je kruis op

Wie mijn volgeling wil zijn moet
Mij volgen.

Een echte vriendschap, een die door dik en dun gaat, brengt je verder, maakt je meer mens. Als je bij een ander alleen maar mooi weer mag spelen en de lastige kanten van het leven niet ter sprake kunnen komen, dan gaat de vriendschap snel aan oppervlakkigheid ten onder. Wie besloten heeft een vriendschap met Jezus aan te gaan, moet ook volhouden in de moeilijkheden die deze band onvermijdelijk met zich meebrengt. Die trouw loont.

22 september kleur groen
De minste durven zijn.

Hoe graag willen we niet gezien en
erkend worden?

Het zijn basale menselijke behoeften. Als je niet gezien wordt, ben je niemand. Als je niet erkend wordt, stel je niets voor. Een medemens stelselmatig negeren is dan ook do delijk. Waarom denken mensen dat ze het recht hebben om de ander te negeren of uit te sluiten? Om zelf groter, belangrijker te lijken? Om zelf iemand te zijn? Jezus zegt **vandaag hier iets over. Hij zegt: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn.**

29 september kleur groen
Wij moeten het samen doen

Mensen denken graag in hokjes.

Dat lijkt er van nature in te zitten. Hokjes zijn niet altijd slecht, want ze **maken de wereld overzichtelijk en hanteerbaar. Zeg 'Ronaldo' en velen van ons – misschien wel de meesten – denken onmiddellijk aan voetbal, een riant salaris en televisiere clames. Hokjes kunnen ook negatieve vooroordelen met zich meebrengen en leiden tot de tegenstelling wij -zij. Dan worden individuele mensen over het hoofd gezien en doen we elkaar bij voorbaat tekort. Vandaag horen we hoe een man een bezeten jongen ge neest. De leerlingen van Jezus zijn hier niet blij mee, want deze man behoort niet tot hun groep. Jezus zelf prijst hem.**

Afkortingen behorende bij deze Bijbelteksten:

Apok.	Openbaring	Jes.	Jesaja	Mc.	Marcus
Deut.	Deuteronomium	Joh.	Johannes	Num.	Numeri
Ef.	Efeziërs	Joz.	Jozua	Spr.	Spreuken
Ex.	Exodus	Kor.	Korintiers	Wijsh.	Wijsheid
Jak.	Jakobus	Lc.	Lucas		

Vredeszondag

24e zondag door het jaar
1e lezing: Jes. 50, 5-9
2e lezing: Jak. 2, 14-18
Evangelie: Mc. 8, 27-35

25e zondag door het jaar

1e lezing: Wijsh. 2, 12, 17-20
2e lezing: Jak. 3, 16-4,3
Evangelie: Mc. (, 30-37

26e zondag door het jaar

1e lezing: Num. 11, 25-29

2e lezing: Jak. 5, 1-6

Evangelie: Mc. 9, 38-43. 45. 47-48

15 augustus Maria Tenhemelopneming

Zang en gebedsviering op zaterdag 17 augustus
aanvang 14.00 uur Nicolaaskerk Purmerend.

In deze viering worden Marialiederen gezongen door *het Ceciliakoor o.l.v. Mirjam Boers*, en door samenzang.
Organist: Willem Stroman, voorganger Pastoor Marcelo Salão Rocha.

De liederen die gezongen worden zijn:

Sancta Maria (van Schweizer);
God groet u, zuiv're Bloemen;
Wees gegroet O Sterre;
Wij begroeten U, O Koningin;
Wij begroeten U, Maria vol genade;
Ave Maria (van Vavilov);
Ave Maria (van Garau);
Ave Maria (van Graansma);
Bogoroditse Dievo (Taize);
Te Lourd op de Bergen;
Gebenedijt zijt Gij;
O reinste der schepselen en
O Maria die de beden.



HOOGFEEST



Maria Tenhemelopneming wordt in de Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria Hemelvaart genoemd.

Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht 'opsteeg', maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken.

Dit geloofsgegeven is voor de Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria Tenhemelopneming net als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is.

KOREN

Muzikaal nieuws en wetenswaardigheden van het Pauluskoor



Beste kerkgenoten,
Wanneer dit kerkblad bij u op de mat valt, heeft ons koor bijna de zomervakantie achter de rug. En kunnen we uitgerust en met veel plezier beginnen aan de repetities voor de eerste kerkdienst die wij begeleiden op 1 september en daarop volgende ingeplande zondagen.



Op 14 april 2024 mocht ik onze jongste van hart (ouder in leeftijd), Joop de Winter, de Gregoriuspenning voor zijn 25-jarig lidmaatschap bij het Pauluskoor overhandigen samen met de oorkonde.

Omdat Joop altijd gedichten maakt, heb ik op mijn eigen wijze ook voor hem namens het koor een gedicht gemaakt.

Het is al 25 jaar geleden, dat je de bassen bent komen versterken, En je zegt zelf dat je er wel aan moet blijven werken. Gelukkig heb je Jan, die aan je linkerkant staat en aan wiens adem je kan horen dat je goed gaat. Ook Mirjam heeft een steentje aan je zangkunst bijgedragen en wanneer het niet lukt, kun je haar altijd om steun vragen. Als koorfamilielid willen wij jou nog lang niet kwijt, maar daar hebben wij geen zeggenschap over, dat leert de tijd.

Verder heeft Marcel Verdonk (bas) tijdens onze ledenvergadering de Gregoriuspenning voor 12,5 jaar trouwe dienst in het Pauluskoor mogen ontvangen. Hij was al lang vergeten dat het zover was, dus het kwam als een grote verrassing. Maar wel een leuke!



Nog steeds zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor ons koor. U bent van harte welkom en kom gerust langs om de sfeer te proeven.

Wij repeteren op de dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. U kunt ondergetekende altijd aanspreken c.q. bellen op telnr. 06 39 777 889.

Een muzikale groet van Joyce Blume-Schulte, voorzitter



Nieuws van het MMG Koor

Op zaterdag 28 september 2024 om 19.00 uur is de slotviering in de St. Bonifatiuskerk in De Rijp. Het MMG koor zal deze viering opluisteren.



De repetities zijn vastgesteld op vrijdagmorgen 6/9, 13/9, 20/9 en 27/9. Deze repetities worden gehouden in de Nicolaaskerk in Purmerend van 10.00 uur-12.00 uur. De laatste repetitie van 27/9 wordt in de St. Bonifatiuskerk gehouden.

In augustus stuur ik nog een mail rond met een uitnodiging.

Wilt u een keer meedoen met het MMG koor? U kunt zo aansluiten en thuis oefenen! Zingen is gezond, het ontspant, geeft energie en het helpt tegen stress. U kunt meedoen door op 6/9 naar de Nicolaaskerk te komen.

Indien u zich aanmeldt per mail of telefonisch ontvangt u een uitnodiging in augustus.

Hans Karels, 06-23564260 of hanskarels@live.nl



In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en het Huis voor de Pelgrim een gezamenlijke bedevaart naar Rome aan.

Zie voor nadere info pagina 14

Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025 Save the date: Meivakantie 2025



In 2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het **hele land zogeheten 'save-the-date-posters'** verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar **is het plechtig openen van de zogeheten 'heilige deuren'**, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

Samen op pelgrims-tocht

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.

Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Daarnaast heeft ieder bisdom ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. Mogelijk vindt er ook een aparte ontmoeting van de Nederlandse pelgrims met de paus plaats.

Pelgrims van hoop

Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: 'Pelgrims van de hoop'. Voorafgaand wordt als voorbereiding op het Jubeljaar in 2024 een jaar van gebed gehouden. In de loop van het jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor worden gevraagd.

Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren:
26 april tot en met 3 mei 2025.

Meer info treft u aan op: www.rome2025.nl

Dossier Jubeljaar 2025

LEREN

Beschouwend Bijbellezen

Genesis **Trek weg uit je land...**



Het boek Genesis, Beresjiet, gaat zoals de Hebreeuwse naam al zegt, over het begin: de geboorte van het heelal, de oorsprong van de mensheid, en de eerste episodens uit de geschiedenis van het volk dat bekend zou worden als Israël.

Dit seizoen beginnen we bij de oproep van God aan Abram en Sarah om op weg te gaan naar een nieuw land. Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om God te volgen. Ze gaan op weg met de belofte uit te groeien tot een groot volk.

Beschouwend Bijbellezen is een aandachtige en indringende wijze van lezen. Geestelijke lezing, lectio divina, mystieke lezing zijn termen voor deze leesmethode. We lezen eerst wat er staat, dan staan we stil bij wat de tekst in ons oproept, en vervolgens hopen we te proeven wat we ontvangen in de tekst. Het gaat dus niet om het verklaren van een tekstgedeelte. Het is niet meer en niet minder dan in gesprek gaan met de tekst zelf. Wat zegt de tekst mij? Wat raakt mij en waarom? We luisteren naar ieders ervaringen met het gelezene, staan daarbij stil, zonder daarover in discussie te gaan.

Op deze wijze Genesis lezen betekent dat we dichterbij de kern en de betekenis van de verhalen komen. Door beschouwend de teksten te lezen blijven we geen buitenstaander en ervaren we dat de verhalen ook over ons zelf gaan. Wij kunnen onszelf herkennen in de personages en hun dilemma's. Wij maken deel uit van hun wereld zoals zij van de **onze. Geen andere oude literatuur heeft zo'n hedendaagse uitstraling.** Dit is ons verhaal; dit is waar we vandaan kwamen; dit is onze reis.

Iedere bijeenkomst lezen we een fragment uit de beschouwingen van de bekende opperrabbijn Jonathan Sacks (1948 - 2020) bij de te lezen tekst van die avond. Daarna lezen we de Bijbeltekst zelf en gaan daarover in gesprek.

Teksten worden op de bijeenkomsten uitgedeeld. Aan het eind van het seizoen wordt een kleine bijdrage gevraagd in de kopieerkosten.

Waar: Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, Purmerend (ingang voorkant)

Wanneer: donderdagavond 19.30 – 21.00 uur

3 oktober - 14 november – 12 december 2024

9 januari – 13 februari - 13 maart - 10 april 2025

Aantal deelnemers: max. 8

Informatie en opgave: Wil Simis-Goddijn, telefoon: 0299 426484
wil.simis@kpnplanet.nl

DIENEN

Caritas Column – “Stille hulp” telefoon.



Het eerstelijns loket voor (financiële) noodhulpvragen is aan onze Caritas organisatie, PCI Polderland, is de Raad van Advies (RvA).

De RvA bestaat uit vrijwilligers die goed bekend zijn met de sociale noden in Purmerend en de regio. Zij beoordelen de hulpvragen en adviseren over de te verlenen (financiële) hulp.

De RvA heeft op dit moment nog elke dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur spreekuur in de Nicolaaskerk samen met vertegenwoordigers van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Purmerend (PGP).

Echter de laatste jaren constateren wij een afname van met name de individuele hulpvragen, die ons daar bereiken. Een afname in de afgelopen 8 jaar van 1 à 2 per week naar 1 per 3 à 4 weken. Tijdens de Corona-periode (medio 2020 - eind 2021) was dat op zich niet zo vreemd, want in die periode werd het spreekuur zelfs tijdelijk stopgezet. Maar ook de afgelopen 2 jaar is nog geen duidelijke toename te constateren.

Eenzijds is dit volgens ons een positief gevolg van het feit dat de Gemeente op het gebied van armoedebestrijding een veel actiever beleid ontwikkeld heeft en ten uitvoer brengt. Anderzijds zijn er naar onze mening nog steeds individuen en gezinnen, die niet of nauwelijks rond kunnen komen. En wij hebben ons afgevraagd of het spreekuur op dinsdag in de Nicolaaskerk als loket voor hun noodhulpvragen wellicht een te hoge drempel vormt.

Daarom hebben wij besloten om tot een nieuwe opzet te komen voor, **zoals wij het willen gaan noemen, het spreekuur “Stille Hulp”.**

De nieuwe werkwijze gaat per 1 september 2024 van start.

Mensen met noodhulpvragen kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per **week bellen met de “Stille Hulp” telefoon (tel. 06 1356 5288).**

Bij geen gehoor geeft een voicemail aan dat zij binnen 24 uur worden teruggebeld.

Zo nodig wordt er een afspraak gemaakt, dag en tijd na overleg met de betrokkenen, met 2 vrijwilligers van Caritas/Diaconie om de noodhulpvragen te beoordelen.

De afspraaklocatie wordt verplaatst naar ‘t Huisje (adres: Achter de Kerk 4, te Purmerend, naast de Wereldwinkel) om de eventuele drempel van de gang naar een kerkgebouw voor sommige personen

weg te nemen.

Dus het nieuwe initiatief van Caritas en de Diaconie luidt:

Heeft u een (financiële) noodhulpvraag? Bel dan de "Stille hulp" lijn:
06 1356 5288

Kees Tol Secretaris PCI Polderland

Tel.: 06 5336 4950

E-mail: PCIPolderland@gmail.com

* * * * *

VREDESWEEK 14 t/m 17 september



Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek.

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar. Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!

Deze week is er meer belangstelling, maar deze waarde mogen we elke dag geven en ervaren.

*Vriendelijkheid
Respect voor de ander
Elkaar de ruimte geven
Dragen voor en met elkaar
Er zijn voor elkaar*

Moge wij er elk op onze manier en onze mogelijkheden, zorg dragen voor elkaar en voor vrede.

U kunt PAX steunen door een donatie over te maken naar:
NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX Utrecht

Marja van Dam lid MOV



Reis Banja Luka, april/mei 2024

Alle gezinnen die door de Stichting worden ondersteund zijn bezocht. De pakketten die de adoptieouders voor de kinderen hadden meegeven zijn overhandigd. Elk gezin kreeg bovendien een voedselpakket en beddengoed en (zonodig) andere spullen. Dit in samenwerking met de Caritas, tolk en veel priesters die in de soms afgelegen plaatsen ook ondersteunden en meegingen. Enkele hartverwarmende voorbeelden en situaties waarin geholpen kon worden:



- Het gezin met de jongenstweeling van inmiddels 11 jaar: Zij sliepen samen in een provisorisch vergroot 1-persoonsbed. Voor deze jongens is een stapelbed aangeschaft. Matrassen ter plekke gekocht en veel beddengoed achtergelaten. Hun zusje kreeg daardoor haar eigen 1 persoonsbed.
- In een dorp woont een gezin X. dat door onze Stichting al ondersteund wordt. Zij verbouwen groentes voor eigen gebruik en verkopen ook langs de weg. In datzelfde dorp heeft een gezin Y met 4 kinderen en heel weinig geld een aanvraag gedaan bij de Caritas voor ondersteuning. Wij bezochten dat gezin, huis in slechte staat, gebrek aan alles. We laten beddengoed achter, voedselpakket. Er blijkt dringend behoefte te zijn aan een fiets voor de 16-jarige zoon om naar school te gaan. We zeggen toe een 2e hands fiets te zullen regelen. Dit gezin nemen we ook op in ons programma. Het idee ontstond om gezin X een bedrag per jaar te schenken en voor dat geld gezin Y groentes te verkopen. Zo zijn er twee gezinnen geholpen, gezin X krijgt geld om zaden/gereedschap voor de moestuin te kopen en gezin Y krijgt groentes. Dit project wordt na een jaar geëvalueerd en zonodig uitgerold voor andere gezinnen in het dorp.
- De vader van een gezin is in de oorlog een voet kwijtgeraakt. Nu is zijn andere been door suikerziekte geamputeerd. De badkamer is het huisje is absoluut ongeschikt. De zoon en moeder tillen samen met veel moeite de vader in bad. De situatie wordt bij het bezoek door ons bekeken, met wat sloopwerk en aanpassingen zou de badkamer toegankelijk kunnen worden gemaakt. Afgesproken wordt dat de Caritas ter plekke een loodgieter regelt en de kosten zullen door ons worden betaald.
- Vader van een gezin heeft kanker gekregen in het gezicht, daardoor een verminkende operatie ondergaan. In Bosnië betaal je voor een hersteloperatie alleen de materiaalkosten, in zijn geval zou dat rond

de € 600 zijn. Wij zegden toe dat bedrag te zullen betalen. Na heel veel aarzelen besluit de vader het toch niet te willen, hij ziet erg op tegen de operatie en zegt inmiddels al wat gewend te zijn aan zijn gehavende gezicht. Na aandringen van onze kant of hij dan wat anders zou kunnen gebruiken, vraagt hij twee schapen. Hij heeft al een ooi en lam, zou graag zijn kleine kudde uitbreiden. Inmiddels is er een ram en nog een ooi aangeschaft, waar hij heel blij mee is.

- De kinderen waren heel blij met de pakketten van hun adoptieouders. Onverwachts voor ons, waren ze extra blij als er balpennen in zaten, voor ons zo iets simpels toch?? Balpennen en ook **schoolspullen zijn heel duur in Bosnië. Je betaalt zo € 2,-** voor een balpen. Het gemiddelde inkomen van onze gezinnen is zo ongeveer **€ 600 per maand. Je snapt dan ook dat het kopen van pennen en schriftjes erbij inschiet.** Dat geldt ook voor lichaamsverzorgende **producten. Voor een gewone deodorantstick betaal je € 4.-.** In Nederland zijn die spullen veel goedkoper. Elk gezin kreeg ook een pakketje met tandverzorgende producten wat zeer welkom was.
- Gezin met vier kinderen, beddengoed achtergelaten, voedselpakket **en de cadeau's voor de kinderen. De wasmachine deed het** weliswaar (nog) maar is zo lek als een mandje. Het water loopt zo over de grond. Toegezegd wordt een wasmachine te bekostigen. Inmiddels is dat geregeld door de Caritas daar.
- We hebben besloten om voor het volgende bezoek, september 2025,



ons te richten op schoolspullen en lichaamsverzorgende producten zoals deo's; doucheschuim; menstruatieartikelen, zeep etc. Nadere informatie volgt in het volgende parochiemagazine.

- Veel leesbrillen zijn achtergelaten bij het verzorgingshuis.
- Het is mooi om te merken dat de situatie bij een aantal gezinnen al aanmerkelijk is verbeterd in de loop van de jaren waarin wij hulp boden.
- Een extra leuk afsluitend bericht: Jarenlang zat Ivana bij ons in het hulpprogramma tot haar 16e jaar. Inmiddels zijn we 6 jaar verder en gaat ze eind juli trouwen. Het gaat goed met haar. Marry en Marcel zijn uitgenodigd voor de bruiloft en gaan er heen. Bij de ingezamelde spullen voor de laatste reis zaten ook twee mooie herenkostuums die goed van pas kwamen voor de vader van de bruid. De fiets die de jongen van 16 was beloofd is hier in Nederland gekocht, inclusief wat reserveonderdelen. In Bosnië is geen tweedehands fiets te krijgen,

alles wordt immers "op" gebruikt. Tweedehands spullen is ook een teken van welvaart. Daarom deze hier gekocht en wordt bij de bruiloftsreis overhandigd.

Tot zover een greep uit de vele bezoeken. De adoptieouders krijgen t.z.t. een verslagje met foto's van hun "eigen"kind.

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka
Ina Mijnen (inamijnen@gmail.com)
NL52 INGB 0005 3792 86 (ANBI goedgekeurd)

*Vanuit het
Parochiebestuur*



Roulatie van priesters

Beste parochianen:

Dit jaar vindt er een grote herschikking plaats van priesters in ons Bisdom. Dit betekent dat er een grote roulatie van priesters op gang komt. Normaliter vindt er om de 5 á 6 jaar een roulatie plaats maar door de ontwikkelingen in de regio's heeft dit iets langer geduurd.



Nu ben ik door de bisschop gevraagd om naar de Regio Alkmaar te gaan. Daar zal ik pastoor en deken worden. Dit gaat in de maand oktober plaatsvinden.

Ik heb de afgelopen 11 jaar veel gezien en meegemaakt: mooie maar ook droevige momenten, mooie initiatieven en een fijne samenwerking. Ik wil jullie hiervoor hartelijk dank zeggen.

In mijn plaats komt pastoor Carlos Fabril. Hij is op dit moment nog pastoor van de parochies Naarden, Bussum, Huizen en Blaricum en deken van Gooimeer. Ook hij komt uit Brazilië, jullie komen dus niet van die Brazilianen af.



Ik hoop en vertrouw erop dat jullie hem ook gastvrij zullen verwelkomen en dat hij ook de kans krijgt om zich thuis te voelen binnen onze parochie.

Zelf ben ik niet meteen weg en hopelijk zien en spreken we elkaar nog in de komende tijd.

Pastoor Marcelo.

Nieuwe penningmeester

Beste parochianen,

Per 1 juli j.l. is de bestuurstermijn van de huidige penningmeester, Hans Karels, beëindigd. Vanaf dat moment heb ik, Irma van Moergestel, de penningmeesterstaken op mij genomen. Hans blijft nog wel als adviseur van het bestuur enige taken uitvoeren, zodat ik nog niet alles alleen hoeft te doen.

Aangezien velen mij misschien nog niet kennen, stel ik mij kort even voor. Ik ben Irma van Moergestel, getrouwd met Leo en samen hebben wij 2 dochters, 2 tieners: Marieke en Janine. Wij komen regelmatig in de kerk van Purmerend en zitten vaak linksachter misschien herkent u ons dan wel?

Wij wonen in Zuidoostbeemster vanaf 2012.

Zelf ben ik geboren in De Weere, een klein dorpje vlakbij Opmeer en ongeveer 15 kilometer vanaf Hoorn. Later ben ik voor mijn werk verhuisd naar Nootdorp, een wat groter dorp vlakbij Den Haag. In beide plaatsen ben ik in deze parochies penningmeester geweest. In deze parochies had ik gelukkig nog niet te maken met de kerksluitingen. Door deze kerksluitingen en samenvoegingen van parochies worden de parochies steeds omvangrijker.

Mijn achtergrond is accountant en in het dagelijks leven werk ik als zelfstandige, met name bij de overheid en andere non profit organisaties. Werken met cijfers, controleren en beoordelen vind ik leuk en werken is dan ook een beetje mijn hobby geworden. Ik hoop met mijn kennis en achtergrond ervoor te zorgen dat andermans geld zo goed mogelijk en nuttig wordt besteed.



Zeker in het begin zal ik nog zoekende zijn bij wie ik voor bepaalde zaken terecht kan, maar gaandeweg kom ik daar samen met u wel achter. Ook zullen sommige zaken anders gaan dan u gewend bent, **want "andere heren, andere wetten", maar daar komen we wel uit.**

Tot slot wil ik, ook namens het parochiebestuur, Hans en ook zijn vrouw Gurie, hartelijk bedanken voor al hun inzet en werkzaamheden, die zij hebben verricht in soms moeilijke tijden. Gelukkig blijven zij nog op diverse terreinen actief voor onze parochie, want betrokken vrijwilligers zijn goud waard!

Groetend, Irma van Moergestel Penningmeester MMG.

Uitnodiging

Het bestuur van de parochie nodigt iedereen van harte uit voor twee bijzondere bijeenkomsten.



Startviering – zondag 22 september
Inmiddels is het in onze parochie een traditie geworden om na de zomervakantie het kerkelijk werkjaar feestelijk te openen. Dat gebeurt dit jaar op zondag 22 september in de H. Nicolaaskerk.

De Eucharistieviering begint om 10:00 uur. Tijdens deze viering zingen alle koren van de geloofsgemeenschap Purmerend. Na de viering is er een samenzijn met koffie/thee en lunch. Het exacte programma is nu nog niet bekend, via de mededelingen en de website wordt u op de hoogte gehouden.

Afscheidsreceptie Pastoor Marcelo – zondag 29 september



Zoals u waarschijnlijk wel gehoord of gelezen heeft, gaat pastoor Marcelo per 1 oktober onze parochie verlaten. Uiteraard laten we hem niet zomaar vertrekken.

Op zondag 29 september wordt er na de viering van 10:00 uur, een afscheidsreceptie gehouden in de H. Nicolaaskerk.

De receptie zal rond 11:30 uur starten. Iedereen is van harte uitgenodigd pastoor Marcelo gedag te komen zeggen, hem te

bedanken en succes te wensen bij zijn nieuwe benoeming.

Verslag bijeenkomst parochianen Westbeemster

Op 7 juli 2024 is na de mis door Hans Karels namens het parochiebestuur een uitleg gegeven over de verkoopprocedure van de kerk, pastorie, land en voetbalveld van Westbeemster.

Hans is vanaf 2016 als bestuurslid betrokken bij de verkoop van de kerk. Voor hem waren Frans Ruyter, Tiny en Nic van Baar al jaren hiermee bezig. Omstreeks 2017 was uiteindelijk een overeenkomst opgesteld met Hermon. Hermon wilde echter niet tekenen. Men trok de stekker er uit en ontsloeg de contactpersoon. Niet het Bisdom heeft de verkoop geblokkeerd zoals in de krant heeft gestaan, maar Hermon heeft dat gedaan.

Al de jaren zijn er plannen gemaakt, overleggen gevoerd zonder resultaat. Uiteindelijk staan we er alleen voor. Doordat de kerk van West-



beemster met de pastorie al werd gepresenteerd als object bij de verkoop van De Rijk, is gebleken dat er toch wel interesse is bij een aantal investeerders. Het koetshuis en de begraafplaats worden niet verkocht!

Als parochiebestuur hebben we in 2019 een visie-transitieplan gemaakt. Doel van dit plan is om toe te werken naar een kleinere vitale parochie in de toekomst. Dit kan alleen als we de kerken van Landsmeer, Schermerhorn, De Rijk en Westbeemster verkopen. Ook de mooie kerk van Westbeemster kan zeker niet behouden blijven. Dat

is al meer dan 10 jaar bekend. De achterstand van het onderhoud loopt **in de miljoenen en jaarlijks zouden we € 50.000 moeten reserveren** volgens de regels van het Bisdome. Dit doen we niet omdat de kerk steeds in de verkoop staat en ons tekort zou dan nog hoger uitvallen.

Door het koetshuis aan te houden kunnen bijeenkomsten worden gehouden en natuurlijk wordt de begraafplaats ook aangehouden. Het pad naar de begraafplaats blijft ook eigendom van de parochie.

Welke stappen worden ondernomen met betrekking tot de verkoop:

- In juli/augustus/september 2024 komen er kijkdagen voor gegadigden.
- Potentiële kopers kunnen een bieding doen. Dit bod moet worden gedaan bij een notaris.
- De notaris maakt een proces-verbaal op van de biedingen.
- Het parochiebestuur kiest uit de biedingen de koper. Dit hoeft in principe niet de hoogsteieder te zijn.
- Daarna moet het bestuur een Bisschoppelijke Machtiging aanvragen en wordt de procedure gestart om de kerk uit de eredienst te onttrekken.

Na de keuze door het parochiebestuur komen wij nog bij u terug om de vervolgstappen door te nemen. We hopen dit keer wel te slagen met de verkoop.

Vervolgens werden er enige vragen gesteld:

- Kunnen er wel appartementen worden gebouwd in de kerk in verband met de gestegen prijzen? Antwoord: de parochie verkoopt de kerk. De koper maakt zelf een plan.
- Waarom wordt het voetbalveld mee verkocht? Antwoord: de gemeente werkt niet mee, dus loopt dit door naar de koper.

- Is er samenhang met het restaurant? Antwoord: geen directe samenhang.
- Wat kan er wel en niet in de kerk in de toekomst? Antwoord: dit is omschreven in het verkoopcontract.
- Hoe zit het met doorverkoop? Antwoord: er mag in principe niet in 10 jaar worden doorverkocht.

Daarna was er koffie en koek, er waren ongeveer 50 parochianen aanwezig. Van het parochiebestuur waren naast pastoor Marcelo, Frank de Wit en Hans Karels aanwezig.

* * * * *

Slotviering St. Bonifatiuskerk De Rijp op zaterdag 28 september



Op zaterdag 28 september 2024 zal in de St. Bonifatiuskerk van De Rijp de laatste Eucharistieviering worden gehouden. De aanvang is 19.00 uur.

De voorganger is Pastoor Marcelo en het MMG koor verleent haar medewerking. Na de viering is er koffie/thee en gelegenheid om met elkaar na te praten.

Inmiddels is door het Bisdomeen een Bisschoppelijke Machtiging afgegeven en zal er een goedkeuring om de kerk uit de eredienst te onttrekken worden verleend.

Het bestuur nodigt u uit om aanwezig te zijn om deze laatste viering mee te beleven.

Helaas moet de parochie afscheid nemen van deze mooie kerk. In de secretariaatsruimte kunnen we gelukkig wel met de bijeenkomsten doorgaan. Vooral op de zaterdagavond.

Op zondag bent u van harte welkom in de Nicolaaskerk in Purmerend.

De kerk en pastorie zullen later in het jaar of begin van 2025 aan de koper worden geleverd.

Hans Karels namens het parochiebestuur

* * * * *

Woordelijk

God liefdevolle Vader

ik bid tot U.

Dat Uw rijk mag komen

*Uw koninkrijk, waarin niet macht
het sleutelwoord is*

maar vrede en gerechtigheid. (Bron Mediapastoraat RKK/KRO)



R.K. geloofsgemeenschap St. Bonifatius

Beste geloofsgenoten van de St. Bonifatiuskerk in de Rijk,

Zoals u allen weet is onze parochiekerk verkocht. Naast het kerkgebouw is, in het voormalige mortuarium, het parochiële centrum van de parochie gevestigd wat de naam Bonifatiushuis gaat krijgen.

De geloofsgemeenschap Graft-de Rijk is voornemens om de vieringen te blijven houden op de 1e en 3e zaterdag van de maand in het Bonifatiushuis. De vieringen beginnen om 19.00 uur.

De sluiting van de Sint Bonifatiuskerk in De Rijk is een ingrijpende gebeurtenis voor de lokale gemeenschap. Deze neogotische kerk, gebouwd tussen 1860 en 1863, heeft een rijke geschiedenis en is een rijksmonument. De kerk, ontworpen door Johannes van Straaten en Wilhelmus Jacobus Johannes Offenbergh, heeft jarenlang gediend als een spiritueel en sociaal centrum voor de parochianen.



De sluiting van is het gevolg van een combinatie van factoren, waaronder een afname van het aantal kerkgangers en financiële uitdagingen. Ondanks de sluiting blijft de gemeenschap actief betrokken bij het vinden van een nieuwe bestemming voor het gebouw, zodat het een waardevolle rol kan blijven spelen in de lokale samenleving.

De nieuwe eigenaren willen het gebouw wel in haar hoedanigheid laten staan en deze te gebruiken in de toekomst voor culturele en maatschappelijke doelen. Dus zullen wij altijd aan die rijke geschiedenis herinnerd blijven.



Herfstoeverpeinzing

*Het was goed dat vandaag
zó begon met die bomen
in de herfst en af en toe de zon.*

Oeke Kruythof



R.K. geloofsgemeenschap De Goede Herder

Groene kerk, in oecumenisch verband?

De protestantse gemeente in Landsmeer is al enige tijd 'groene kerk'. Onlangs heeft ook de doopsgezinde gemeente Den IJp-Landsmeer zich aangesloten bij 'groene kerk'.



GROENE KERK

Bij onze 'opfrisbeurt' speelde duurzaamheid een belangrijke rol en ook hebben we stapjes gezet door te kiezen voor ecologische schoonmaakmiddelen en fairtrade koffie/thee.

Het besef dat de wereld niet ons eigendom is, maar dat de schepping ons is toevertrouwd door onze Schepper, verbindt ons als mensen die zich laten inspireren door het Bijbelse verhaal.

Graag zou ik willen onderzoeken of het mogelijk is om in oecumenisch verband met het thema 'zorg voor de schepping' aan de slag te gaan; niet op een moralistische manier maar om elkaar te inspireren en op ideeën te brengen. Paus Franciscus is een warm pleitbezorger van een liefdevolle, zorgzame omgang met de schepping en heeft hierover geschreven in Laudate Si.

Ook vanuit de Raad van Kerken Nederland is materiaal ontwikkeld, bedoeld voor gespreksbijeenkomsten. Het najaar, de periode waarin ook de dankdag voor de schepping en dierendag (dag van St. Franciscus) vallen, zou een mooie tijd zijn om samen te beginnen.

Graag wil ik mensen die zich voor het thema interesseren willen vragen contact met mij op te nemen, zodat we een keer bij elkaar kunnen komen om te bespreken wat we samen kunnen doen.

Jannie Nijwening, nijwening_j@hotmail.com
telefoon: 06-49 422 430

Oecumenische viering



Op zondag 22 september is er om 10.00 uur ie er een oecumenische viering in de Vermaning in het kader van de vredesweek.

Voorganger in deze dienst is Ds. Arnoud van de Deijl.

Vredesweek

In het kader van de vredesweek zal er op woensdag 25 september a.s. een bijeenkomst georganiseerd worden door het oecumenisch beraad in de Vermaning Den IJp. Deze avond zal de heer Harry Pals een lezing



houden over de betekenis van de Bergrede voor ons Christenen vandaag.

Deelname aan de bijeenkomst inclusief eenvoudige maaltijd bedraagt 6 euro. Aanvang maaltijd 18.00 uur, aanvang lezing 19.30 uur. Inloop vanaf 17.30 uur.

Mijmering

Ondanks dat onze Schaapskooi alweer een aantal jaren gesloten is komen we toch iedere maand nog bij elkaar. En dat is goed, het is goed om elkaar te blijven ontmoeten. Om ons geloof te vieren, en na afloop met elkaar koffie te drinken en horen over het lief en leed, zo blijft onze geloofsgemeenschap toch bij elkaar. Het is mooi dat dit kan mede dankzij onze geloofsgenoten van de protestantse kerk die hun ruimte hiervoor beschikbaar stellen. Ik hoop dat we dit nog lang kunnen volhouden. Zodat we samen ons geloof toch kunnen vieren. En dan komt meteen de vraag bij mij op: Geloven, wat is dat? Uit de laatste berichten neemt het kerk bezoek steeds meer af, dat weten we allemaal, en toch als je mensen vraagt waarom kom je niet meer in de kerk? Krijg je steevast als antwoord, ik vind daar niks meer maar ik geloof nog wel hoor? Maar in de kerk vind ik niks. Maar dan komt de vraag boven drijven: wat geloof je dan? Een veel gegeven antwoord is dan: ik vind God in de natuur, de ander in een omgang met anderen, ik geloof wel dat er iets is? In de vakantie, waar we ook zijn, bezoeken we wel de kerk en steken een kaarsje aan! Maar vraag ik mij af, echt geloven kan dat zonder kerk? Jezus zendt zijn leerlingen de straat op met de opdracht om zijn boodschap te verkondigen, verspreid het geloof en drijf het kwaad uit! Ze gaan zonder bagage en zien wel wat ze tegenkomen. Ze gaan twee aan twee zo kunnen ze elkaar aanvullen, corrigeren en bemoedigen. Daar hebben ze elkaar voor nodig. Om het geloof door te geven hebben we elkaar nodig, moeten we het samendoen. Vind je steun aan elkaar. Het geloof moet ook gevoed worden. Door middel van samen komen om te bidden, te zingen en te luisteren naar wat de schriften ons zeggen. Daar heb je ook de kerk voor nodig. Dat steunt je in het geloof. Samen heb je een doel voor ogen. En als je dan ergens komt dat vijandig is ten opzichte van het geloof, dan toch gewoon verder gaan. Niet proberen het geloof op te dringen zoals in het verleden vaak is gebeurd. Gewoon verder gaan zegt Jezus ons, misschien worden er in de toekomst deuren open die nu gesloten zijn.

Ide van der Wijk.



R.K. geloofsgemeenschap Sint Franciscus van Assisi

Verlag van 20 jaar Rozenkrans/Eucharistieviering Sint Franciscuskerk, Oosthuizen.

Donderdag 13 juni, Gedachtenis van Heilige Antonius van Padua, hebben wij in de RK St. Franciscuskerk in Oosthuizen gevierd dat de vrijwel maandelijks bijeenkomende groep Rozenkrans/Eucharistieviering 20 jaar bestaat.

We begonnen zoals gewoonlijk om 19 uur met het bidden van de Rozenkrans. Hierna was de Eucharistieviering; vrijwel altijd met Kapelaan Mariusz Momot als celebrant.

Hierna hebben we met z'n twaalfen - afkomstig uit Oosthuizen, Warder, Beets, Edam, Schardam - genoten van allerlei meegebrachte lekkernijen bij de koffie, thee, in warme, blije sfeer.

Wij danken God voor alle trouwe bidders en wij vragen Hem steun om dit zo lang mogelijk vol te houden.

Graag weer tot de volgende Rozenkransgroep-bijeenkomst:
donderdag 1 augustus 19 uur in de:

RK St. Franciscuskerk,
Raadhuisstraat 3 (ingang zorgcentrum De Seevanck),
Oosthuizen.

Iedereen is van harte welkom. Greetje Snoek.
E-mail: greetjesnoek@gmail.com

Kerkwerkrooster

22 jul t/m 27 jul.	Bernadet Vrolijk	Dinie de Vries	
19 aug. t/m 24 aug.	Adriana Pascutto	Riekje Pronk	
16 sept. t/m 28 sept.	Allemaal		
21 okt. t/m 26 okt.	Annette Vrolijk	Marites Snoek	
11 nov. t/m 16 nov.	Bernadet Vrolijk	Laura Steenman	

De misintenties staan vermeld op pagina 35 van dit magazine.

Wist u dat.....?

- We op zaterdagavond 3 augustus 18.00 uur, een Eucharistieviering houden op de boerderij van de familie Jan en Saskia Milatz, met daarna een gezellige BBQ ? Beets 111
Groot en klein zijn van harte welkom. Voorganger is pastoor Marcelo.
- Alvast voor oktober: 6 oktober is er in onze kerk een Franciscusviering om 10.00 uur.
- Houdt het dienstenrooster in de gaten, deze staat op pagina 36 en 37 van dit Parochiemagazine.
- Mocht u een bijdrage willen leveren aan het Parochiemagazine, stuur een mail via onderstaande mailadres.
- We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of actieve parochianen. Weet u iemand, geef het door aan Emmy Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit.
- Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site: www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart.

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan: annettevrolijk1@gmail.com
dit voor 17-09-2024.

De redactie in Purmerend verwerkt de info.



*R.K. geloofsgemeenschap
Joannes de Dooper*

De misintenties staan vermeld op pagina 34 en 35 van dit magazine.



*Een
kaarsje
aansteken
voor
gedenken
kan ook
gewoon in
onze eigen
kerk!*



INGEZONDEN

KBO - Ledenbijeenkomst 27 September 2024



Op vrijdag 27 september a.s. starten wij weer met het nieuwe seizoen in 't Stamhuis Kerkstraat 11 – Purmerend.
Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur.



De activiteitencommissie heeft Cindy Smit uitgenodigd om letterlijk en figuurlijk ons BREIN weer eens op te frissen. Cindy zal een korte uitleg geven over de werking van de hersenen en wat ritme betekent voor ons brein. Door middel van muziek uit uw tijd worden er oefeningen gedaan. Plezier, concentratie en zintuiglijke waarneming staan voorop.

Deze oefeningen zijn wederom voor iedereen uit te voeren, staand, **zittend, alleen of met z'n tweeën.**

Cindy kennende van de vorige keer, beloofd het weer een leuke en interessante middag te worden. Zeer zeker ook leerzaam, zodat iedereen er iets van kan opsteken.

We gaan deze middag afsluiten met onze gezellige en spannende **"Bingo", waar weer leuke prijzen zijn te winnen. U bent van harte** welkom en neem ook eens uw burens en/of kennissen mee en laat hun kennis maken met onze **KBO**-afdeling.

Om de lange vakantieperiode te onderbreken is er de mogelijkheid om op 23 augustus rond 10 uur elkaar te ontmoeten in het Restaurant van de Tien Gemeenten Hoornselaan voor een kopje koffie om natuurlijk even lekker bij te praten over van alles en nog wat.

Wij wensen nog een fijne en zonnige zomertijd toe en zien u graag op 23 augustus en op 27 september.

Wil van Groeningen PR.

* * * * *

Wilt u zich aanmelden als lid **KBO** dan kan dat:

de Contributie voor 2024 is:

Individuele leden **€ 29,50 per jaar, of € 27,50** met machtiging

Echtparen: **€ 52,- per jaar, of € 50,-** met machtiging

Wanneer u gedurende het jaar lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend.

U kunt zich aanmelden bij: Mevr. H.M.G. Dinkgreve

Hunzebos 45, 1446 TW Purmerend

Telefoon: 0299 - 46 12 57



Kleurplaat



Wees gegroet Maria
vol van genade
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en
gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria Moeder van
God, bid voor ons
zondaars, nu en in het uur
van onze dood.

Amen.



Heilige Maria

Kinderen opgelet!!!



In de boekenkast achter in de kerk (linkerkant als je de kerk binnenkomt) staan (geloofs) boeken voor jullie om te lezen tijdens de viering. Maak hier gerust gebruik van!

Wil je het boek a.u.b. na gebruik weer terugleggen in de boekenkast, zodat een ander kind dit boek ook kan lezen?

Of misschien had je het zelf nog niet uit, dan lees je de volgende keer weer verder in dit boek.



Maria Tenhemelopneming.

Kindernevendienst in de Nicolaaskerk



Bijna elke eerste zondag van de maand wordt in de Nicolaaskerk in Purmerend de Kindernevendienst gehouden. Na het welkomstwoord gaan de kinderen, eventueel met een (groot) ouder, naar de Catharinazaal. Iedereen is welkom, van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen.

Er is inmiddels een aantal vaste bezoekers, ook zijn er kinderen die af en toe komen. Daarom starten we meestal met een voorstelrondje, steken we een kaars aan en daarna lezen we het Evangelie van de zondag. Wie wil kan daarna een kleurplaat of een knutselwerkje maken. Voor de iets oudere kinderen zijn er kruiswoordpuzzels of woordzoekers.

Maar tijdens de Kindernevendiensten van zondag 2 juni en zondag 7 juli deden we het iets anders.

In juni hebben we met zijn allen kraanvogels gevouwen. Een kraanvogel is het symbool van wijsheid, geluk en vrede.

Ook een opa, een oma en een moeder die meegekomen waren naar de Kindernevendienst werden aan het werk gezet.

Na afloop van de Eucharistieviering werden de kraanvogels door de kinderen uitgedeeld aan de parochianen.

Op zondag 7 juli hebben de kinderen bloemen ingekleurd, uitgeknipt en opgeplakt.

Om op deze manier de parochianen een fijne, gezegende en hopelijk zonnige zomer toe te wensen!

De kunstwerken zijn nog de hele zomer in de Nicolaaskerk te bewonderen.

De Kindernevendienst wordt meestal op de eerste zondag van de maand gehouden, maar dat kan afwijken bijvoorbeeld in de schoolvakanties of als er bijzondere vieringen zijn.

Meer informatie is te vinden op de website of stuur een berichtje naar **06 53 705 134 (Mariëlle)**.

De volgende Kindernevendienst is op zondag 29 september (tijdens de afscheidsviering van pastoor Marcelo).



KOM JIJ OOK !!!

Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: _____

Straat: _____ Nr. _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te:

- Purmerend op datum: _____
- De Rijp op datum: _____
- Oosthuizen op datum: _____
- Westbeemster op datum: _____
- Schermerhorn op datum: _____
- Landsmeer op datum: _____
- Purmerend dagkapel 09:00 uur op datum: _____
- Aankruizen wat van toepassing is.

De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".

En graag ruim vóór de aangevraagde datum.

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull
Schalmeistraat 16
1443 XD Purmerend
Telefoon: 0299 - 42 00 34
Email: misintenties@gmail.com

aug./sept.'24



MISINTENTIES maanden aug/sept.

Parochie Maria, Moeder van God



PURMEREND

- 4 aug. Jan van Wonderen, Piet Begheijn, Ad Nelis.
Frederink Ferdinand van der Kroon, Peter Taswin.
- 11 aug. Lou van Bavel en overleden familie Bosma,
Dick Mourits en familie, Frederink Ferdinand van
der Kroon, Tiny Konijn-Meijer.
- 18 aug. Piet de Heer en Francine, Frederik Ferdinand van der Kroon,
Peter Taswin, Tiny Konijn-Meijer, Bea Brugman.
- 25 aug. Cees Bart en Wim van Leeuwen, Han Heijenbrock,
Overleden ouders Dinkgreve, Ton Mahieu, Frederik Ferdinand
van der Kroon, Peter Taswin, Tiny Konijn-Meijer.
- 1 sept. Jan van Wonderen, Piet Begheijn, Nelly de Winter-Zuurveld
Ad Nelis, Tiny Konijn-Meijer.
- 8 sept. Lou van Bavel en zegen over de gezinnen, Jetze Pieter Tolsma,
Nico Karels, Dick Mourits en familie, Tiny Konijn-Meijer.
- 15 sept. Ruud Bloemkolk, Tiny Konijn-Meijer.
- 22 sept. Cees Bart en Wim van Leeuwen, Nelly de Winter-Zuurveld.
- 29 sept. Han Heijenbrock, Ton Mahieu, Nelly de Winter-Zuurveld,
Corrie van Groeningen-Brouwers en overleden familie, Jeanne
van der Voort.



WESTBEEEMSTER

- 4 aug. Dik Tol (jaardienst) Jan Schilder; Herman
Zwaneveld; Piet de Wit; Toos Kloosterboer-Schagen
Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en
dochter Wil; Thea Hop-Kiebert; Remco Braak;
overl. ouders Boots-Twint, broers Sjors en Joop; Siem Nooij en
Afra Nooij-Roet; Truus Roet-van Baarsen; Hans Paardekooper;
Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Rie Stokman; pastoor
Bart Pronk; Richard Laan; John van Loo; Johannes Konijn en
Catharina Konijn-Blauw; om zegen over een huisgezin;
Uit dankbaarheid en om zegen over een gezin.
- 18 aug. en 25 aug.
Herman van Wonderen; Thea Hop-Kiebert; Toos Kloosterboer-
Schagen; John van Loo; Dik Tol' Jan Schilder; Niek de Jong en
Corrie de Jong-Poel; Henk, Rob en Nico van Diepen; Truus Roet
-van Baarsen; Niek Rijper en Ans Rijper-Smit; Leonardus

Granneman en Coba Granneman-Groot; Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan; om zegen over een huisgezin; Uit dankbaarheid en om zegen over een gezin.

8 sept. Uit dankbaarheid voor een 96 jarige; Mieke Vollebregt-Alkemade en Frank; Dik Tol; Richard Laan; Overleden ouders Tol-Nieuweboer, dochters Evelien en Betsy en zoon Piet; Thea Hop-Kiebert; Herman Zwaneveld; Toos Kloosterboer-Schagen; Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; Hans Paardekooper; Siem Nooij en Afra Nooij-Roet; John van Loo; Herman van Wonderen; Jan Schilder; Pastoor Tom Brom; Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten; Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen; Bep de Wit-Zuurbier; Remco Braak; Trimco de Jonge; Johannes Konijn en Geertruida Konijn-Blauw; Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot; Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan; Om zegen over een huisgezin.



OOSTHUIZEN

11 aug. Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen.

25 aug. Overl. fam. Snoek-Kramer, Tiny Groenewoud -Bibo, Nelly de Waart-Van Eyk en Nathalie, Voor een mooi schooljaar voor alle kinderen.

15 sept. Henk Weenink, Bep de Wit-Zuurbier, Theo en Astrid Vrolijk en overl. fam. van de Gun, Overl. fam. Neeffjes-Bibo, Tiny Groenewoud-Bibo.

29 sept. Nelly de Waart-van Eyk en Nathalie.



Naast mij

*Heer,
ik weet niet waar U bent
waar U zich ophoudt in het al
maar toen alles heel erg moeilijk werd
wist ik het ineens wel:
U stond naast me
ik kon met U praten.
Dat heb ik toen gedaan.
Dank U, Heer,
ik weet nu dat ik bij U terecht kan.*

Toon Hermans

Dienstenrooster maand augustus

Donderdag 1 Augustus		Rozenkransgebed		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Rozenkransgebed met Eucharistieviering	

3 Augustus		18e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
18:00	Oosthuizen	Marcelo R. Rocha	Eucharistieviering op de boerderij van Jan en Saskia Milatz, Beets 111. Aansluitend de jaarlijkse, gezellige BBQ!! Lektor: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk	

3 en 4 Augustus		18e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19:00	De Rijp	Amos	Woord en Communieviering , Cantors: Jan en Sonja	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot		
10:00	Westbeemster	Marcel Kaaijk	Woord en Com., Koster Ria R., Lector Ria D. Collectant Nico, Samenzang	
10:00	Schermerhorn	Vop-viering	In zorgcentrum De Horn	

Woensdag 7 Augustus				Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Landsmeer	Jack Noé	Woord en communieviering in de Voorhof	

11 Augustus		19e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Samenzang	
10:00	Oosthuizen	Henk Versteeg	Koster J. Pronk, Lector S. de Wit	

17 en 18 Augustus		20e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
14:00	Purmerend	Marcelo R. Rocha	Zaterdag 17 augustus 14:00 uur Maria Tenhemelopneming	
19:00	De Rijp	Mariusz Momot		
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Samenzang	
10:00	Westbeemster	Marcelo R. Rocha	Koster Wil, Lector Dorus, Collectant Wim	

25 Augustus		21e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Jan Duin	Samenzang	
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Kostr W. Vrolijk, Lector S. de Wit	

*Het opvallende aan Maria is :
dat zij niet opvalt, dat zij een gewoon mens was.,*

Dienstenrooster maand september

1 september		22e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Regioviering	
10:00	Schermerhorn	Vop-viering	In zorgcentrum De Horn	
Woensdag 4 september				Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Landsmeer	Jack Noé	Woord en communieviering in de Voorhof,	
Donderdag 6 sept.		Rozenkransgebed		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Rozenkransgebed met Eucharistieviering	
7 en 8 september		23e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19:00	De Rijp	Amos	Woord en Communieviering , Cantors: Jan en Sonja	
10:00	Purmerend	Henk Versteeg	Cantors	
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Tiny, Lector Wilma, Collectant Paul	
15 september		24e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Cantors: Hans en Ina Mijnen, Organist Dick Scharn	
10:00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	Woord en communieviering , Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman	
22 september		25e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Marcelo S. Rocha	Purmerend	Regio-/Startviering, gezamenlijke koren	
28 en 29 september		26e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering	
19:00	De Rijp	Marcelo R. Rocha	Onttrekking aan de eredienst, MMG-Koor	
10:00	Purmerend	Marcelo R. Rocha	Regioviering Afscheid Pastoor Marcelo m.m.v. Alle koren	

De kleur geel staat voor een viering op zaterdag



*Zijn er wijzigingen in uw contactgegevens of gaat u verhuizen?
Laat het de parochie dan even weten!*

U kunt dit doen via email:
nicolaaskerk.purmerend@live.nl

Eucharistie op de radio, televisie en computer



De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:
You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.
Of op RTV Purmerend:
Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.
Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34.

Kerkebreed

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale Omroep Landsmeer te beluisteren.
Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 1197, DAB+ 11A en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00 uur.
U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op www.lokaleomroeplandsmeer.nl <<http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl>>

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is te volgen via You Tube.

* * * * *

Actuele berichten, vieringen en het Parochiemagazine treft u aan op onze website: www.parochemariamloedervangod.nl en ook op Facebookpagina@Nicolaas600

* * * * *

WOL OF RESTANTEN VAN WOL

Heeft u wol en weet u daar geen raad mee, bel dan met:

**Mevr. Fredy de Heer Prinsenhof 21,
1442 BW Purmerend tel.: 0299 - 425473**

Ook kunt u het langs komen brengen, op iedere dinsdagmorgen in de Nicolaaskerk.

Van de restanten wol wordt baby- en kleuterkleding gemaakt evenals knuffels waarmee we de kinderen een groot plezier mee doen. Ook gebreide truien e.d. zijn welkom, let wel het moet gebreid spul zijn.



**KOM HELP EEN KIND AAN EEN TRUI OF KNUFFEL,
ZIJ ZIJN U ZEER DANKBAAR!!!**

Financiën

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en of Paulusparochie
o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad. NL60 INGB 0001 7568 71
NL50 RABO 0142 7842 22

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)
NL52 INGB 0005 3792 86



Collecte gelden: Scan de QR-code,
ook kunt u uw bijdrage overmaken op:
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.
R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Misintenties:

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op
rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie o.v.v.
Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)
in een envelop met vermelding "misintentie".

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar:
Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend
Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com



**Geef vandaag
voor de kerk van Morgen.**

IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God.



Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze
parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618)
RSIN Nr. 824.112.088

Invullen bij aangifte: d.m.v. **"belastingdienst anbi"** naam invoeren:
Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.



Vieringen Nicolaaskerk

Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.
Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).
Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.



Bestuur
R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	06 - 46 84 70 43
Marielle de Jong-Bakkenist	Secretaris	06 - 53 70 51 34
	nicolaaskerk.purmerend@live.nl	
Irma van Moergestel	Penningmeester	06 - 43 83 76 76
Frank de Wit	Bestuurslid	06 - 55 34 66 11
Marja van Dam	Bestuurslid	06 - 26 75 96 34
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	06 - 27 40 23 68
Website: www.parochemariamoevandod.nl		
Email: parochiemariamoevandod@outlook.com		

Bestuur R.K. Nicolaaskerk Nicolaasteam (NT)

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	06 - 46 84 70 43
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	06 - 27 40 23 68
Hans Karels	Penningmeester	06 - 23 56 42 60
Henk Dinkgreve	Secretaris	0299 - 46 12 57
Irene Rutte	Parochieadm./Banja Luka	06 - 13 04 65 82
Frans Vlaar	Kerkbeheer	06 - 39 00 08 93

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster
IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11
Email: CaritasPolderland@gmail.com
Raad van Advies (RvA)
Email: caritaspurmerend@gmail.com

Voor aanmeldingen:

24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt u bellen met de "Stille Hulp" telefoon 06 - 13 56 52 88. Zo nodig wordt er een afspraak gemaakt met 2 vrijwilligers van de Caritas/Diaconie om uw hulpvraag te beoordelen.
Afspraaklocatie: 't Huisje Achter de Kerk 4, 1441 BE Purmerend.

Verschijningsdata parochiemagazine 3e seizoen zijn:



oktober/november	01/10-04/10-'24
december/januari '25	26/11-29/11-'24
februari/maart	28/01-31/01-'25
april/mei	01/04-04/04-'25
juni/juli	27/05-30/05-'25
augustus/september	29/07-01/08-'25